

Nieuwsbrief Annagilde juli 2024

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Belangrijkste besluiten die met algehele instemming genomen zijn, betreffen: contributie-verhoging met ingang van 1 juli naar 125 euro per jaar en verhoging van het schietgeld van 2 naar 3 euro. Dit blijkt noodzakelijk nu we interen op onze financiën en met name de kosten in de horeca snel gestegen zijn. Schrijver Gerard Libert geeft na 10 jaren de functie, de sjerp en pen door aan de verkozen nieuwe schrijver Jan Bultman, die er door omstandigheden niet bij kon zijn. Gerard werd door gildekoning Koos van Olst bedankt en hem werd de Zilveren Meesters speld opgespeld. Gerard beloofde de Nieuwsbrieven te blijven maken. Ook de notulen van deze avond zal hij voor de laatste keer nog opstellen.



Terugblik Koningsdagschieten

We stonden er weer enwel in 2 ploegen van schutters. Niet meer weg te denken. Op- en afbouw verliep prima, temeer daar schietmeester Henk de Graaf al veel had voorbereid. De Oranjevereniging was erg verguld met onze deelname en ziet ons ook in 2025 weer graag verschijnen. Met name de kinderbanen werden weer druk bezocht.

Vooruitblik Gaayschieten

Hadden we tot nu toe geen schieten in de maand augustus, dat verandert dit jaar doordat we met algemene stemmen hebben besloten dat we gaan Gaay- of Koningschieten op zaterdag 17 augustus a.s. Harry en Henny Zwerus zien er weer naar uit, de vogel is in de maak en in goede handen bij Gerrit Liefers en Dirk Jan Septer zal met wat hulp van Henny weer voor de bloemversiering zorgen. Gerrit de Weerdt voert weer allerhande materialen aan en eten en drinken wordt besteld terwijl Henk de Graaf zorgt dat de schietfaciliteiten er weer onberispelijk en uitnodigend bijliggen. Niet te vergeten die mannen die elk jaar weer klaar staan om alles op te bouwen ... en op te ruimen. Wat we echt nauwkeurig willen weten is wie er aanwezig zullen zijn. **Opgave z.s.m, doch uiterlijk 3 augustus a.s.** Dit is nodig omdat vorig jaar er toch meer gildeleden kwamen opdagen dan gemeld en dat leidde weer tot tekorten bij het eten. Dat willen we dus voorkomen. De officiële uitnodiging voor het Gaayschieten zult u spoedig van Schrijver Jan Bultman ontvangen en de opgave van uw aanwezigheid dient u per mail bij hem doen. Wacht daar dus niet te lang mee!

Gildebroeders spelen toneel

De voorbereidingen voor de opvoering van het verhaal over de opsluiting van graaf Jan van Wassenaer in de kooi, dat we op 24 augustus a.s. in Katwijk a/d Rijn zijn in volle gang. Onder alle enthousiaste spelers zijn nogal wat gildebroeders, die met een volle bus en de opgeladen kooi naar het hol van de leeuw zullen afreizen. We spelen daar n.l. op voor de Van Wassenaers ongeveer heilige grond. Geweldig toch. Wat 'n lef. Het zal een lange en enerverende dag worden, maar ook een waar nog lang over gesproken zal worden. De generale repetitie is op woensdag 14 augustus a.s. om 19.30 uur op het Hanzepark. Even mooi zal het zijn tijdens de viering van 'Hattem 725 jaar stad' op 21 september a.s. U kunt daar zelfs een speciale vlag van bestellen. De stad viert dan een Hattems feestje compleet met een bezoek van onze hoogede graaf Reinoud I van Gelre, die voor even zijn eeuwige rust heeft onderbroken, kanongebulder (nog een optie) en uitbeelding van een aantal van onze stadsrechten

rond kerk en markt. Komt dat zien zou ik zeggen. Gevraagd is om de schietbanen weer op te stellen op onze vertrouwde plek t.o. het stadhuis. Vanmorgen gehoord dat we zelfs versterking krijgen van het hellebaardiersgilde uit Elburg.

De Daendelslezing

Het Daendelscomité, waarin ik namens het Annagilde zitting heb, is het weer gelukt een aansprekende inleider te vinden voor de Daendelslezing die dit jaar zal plaatsvinden op 8 of 15 november a.s. natuurlijk weer in de grote kerk op de Markt. Wij zullen weer de erewacht in de kerk vormen. U zult uiteraard nader geïnformeerd worden, ook over het onderwerp van de lezing. Een onderwerp dat natuurlijk altijd gaat over onze oud gilde hoofdman, kapitein Herman Willem Daendels of zijn tijdgenoten uit die patriottentijd. Pas geleden hoorde ik dat de partner van onze bevlogen spreekster van vorig jaar recent is overleden.

Vakantiebestemming

Een reisgids kwam op een weg een Bijbel tegen, ze zaten beiden in een weekendtas.
De reisgids was nogal beduimd, de Bijbel of hij pas gebonden was.

‘Zeg’, sprak de reisgids aarzelend tot de Bijbel en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt,
‘jij blijft zo nieuw, ondanks het vele reizen, terwijl ik bijna zienderogen slijt’.

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken, op mijn gegevens kun je altijd aan.
De mens zegt waar hij heen wil reizen, ik geef vertrek en halteplaatsen aan.

Toen sprak de Bijbel en hij zuchtte even: ‘ik ben de mensen niet zo naar de zin.
Ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden, bij mij staan er geen aankomsttijden in’.

Prettige vakantie allemaal, ver weg of dichtbij. Pas goed op uzelf en uw geliefden. Tot de 17^e
augustus bij het Gaaschieten. De eerste reguliere schietavond is weer op donderdag 5 september.

De volgende Nieuwbrief verschijnt in september 2024.

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website:

www.sintannagildehattem.nl