

# Nieuwsbrief Annagilde maart 2024



## Terugblik Nieuwjaarsreceptie

Het werd weer een oergezellige en drukbezochte 'aangeklede' Nieuwjaarsbijeenkomst bij de Dutch Golf voor gildebroeders en hun partners en de Anna's van onze overleden gildebroeders. Onze nieuwe gildekoning hield zijn maidenspeech en nam ons mee in zijn sloep op weg naar nieuwe vergezichten. Dat geeft vertrouwen en koersvastheid. Overprovisor Marleen deed een persoonlijk beroep op iedere gildebroeder om voortdurend op zoek te gaan naar onze culturele en sociale verantwoordelijkheid in de Hattemse samenleving. Waar ligt ieders uitdaging en mogelijke rol? Die uitstraling zou ons nog meer goed doen en haar nog trotser maken. Een pracht boodschap voor het nieuwe jaar. Gelukkig doen we als vrijwilligers op dat vlak al veel binnen onze gemeenschap voor: Heemkunde, evenementen Visit Hattem, stads/natuurgidsen, musea, maaltijdbezorging, autovriendendienst, knotploeg, duurzaamheid en tuinonderhoud en allerlei kerkelijke taken. Ons nieuwste gidelid Herman van de Werf werd met vaandel en trom ingehuldigd en daar zijn we als club heel blij mee. Welkom in ons weerbaarheidsnetwerk, met zo langzamerhand een kleurrijke jongerenafdeling. Een prima basis voor een vitaal broederschap en een belofte voor onze toekomst.

## Schutteravond februari

Korte en heldere uitleg gekregen van de mogelijkheden van 'Powered by Hattem' door gildebroeder Wim Gerritsen, gevolgd door ervaringen met de elektrische deelauto door de beheerder namens de gemeente van deze 2 voertuigen, gildebroeder Karel Fros, met een technische knobbel en ervaring met het besturen van elektrische voertuigen, zoals de scootmobiel. Leuk en interessant verhaal. Ca. 23 broeders waren aanwezig en de sfeer was uitstekend.

## Gidelunch bij bakkerijmuseum

Ruim 30 gildebroeders waren aanwezig bij deze door het bakkerijmuseum aangeboden lunch in de voor ons zo vertrouwde Johanniterzaal, nu de poffertjessalon. Martijn Rodenburg heette ons welkom en trakteerde ons op overheerlijke bolletjes, croissants, krentenwegge en scones. Nadien kon de collectie van het museum bekeken worden. Een bijzonder ruimhartig gebaar en een geslaagd uitje waarvoor we Martijn en Fred Voskuil van harte bedanken.

## Overlijden Margreet Herkert

Het toch nog zo snel overlijden van Margreet Herkert, de echtgenote en grote steun en toeverlaat van Tonie van de ons zo bekende Franse School heeft ons allen diep geraakt. We bewaren aan haar fijne herinneringen als een lieve en zeer deskundige gastvrouw, die de horeca naar een hoger plan bracht. Met Tonie heeft zij in al die jaren met ons gilde een speciale vriendschapsband opgebouwd. Zoals zo treffend op de rouwkaart stond: 'de mooiste bloemen worden het eerst geplukt'. Wij wensen Tonie en zijn kinderen kracht en vertrouwen bij de verwerking van dit grote gemis. Namens alle gildebroeders is een deelnemingskaart verzonden.

## Schuttersavond maart

25 gildebroeders bleken bijzonder gemotiveerd om hoge schietresultaten te halen. Over alle schietklassen werd scherp geschoten en werden hoge scores behaald. Dat geeft ons allen moed en hoop nu Rusland steeds vijandiger wordt en het Amerika van Trump steeds meer voor zichzelf kiest. Wij laten niet met ons sollen en zijn er klaar voor...toch? Dries Jonker gaf een rondje aan de hele club voor het bereiken van zijn 80<sup>ste</sup> levensjaar, hetgeen hem totaal niet is aan te zien. Hoe doet ie dat? Karel Fros nam ons in een emotionele lezing mee op de woelige baren en zijn persoonlijke keuze voor het zee-

zeilen, samen met zijn Hannie en met zijn schip: 'Tadorna'. Mooi en oprecht, deze inkijk in Karel's zielenroerselen.

### Hattem 725 jaar stad

Ter ere van dit jubileumjaar is uw schrijver door Visit Hattem gevraagd een voorstel te doen voor een bijzonder moment op zaterdag 21 september a.s. Dat verzoek kon ik als houder van de Hattemse cultuurprijs en opvolger van onze aller Dolf Moesker, niet onbeantwoord laten. Een idee daarover is nu geboren, compleet met de bijzonder vrome graaf Reinoud I van Gelre en de burgemeester van deze stad en ook met het naspelen van een aantal stadsrechten (marktrecht, waagrecht, rechtspraak en stadsverdediging). We zullen als Annagilde zeker een rol krijgen in de uitbeelding van die stadsverdediging. **Het zou fantastisch zijn die dag te kunnen beschikken over zoveel mogelijk schutters. Aanmelden kan nu al bij uw (huidige)schrijver. Doe dit dus z.s.m.** Goed nieuws is dat de vergunning voor de plaatsing van de kooi op het Tinneplein, die eind januari af liep, met 5 jaren is verlengd.

### Feestweek in Katwijk

De toneelgroep 'de kooi van Van Wassenaer' (waaronder een aantal gildebroeders) is uitgenodigd door Ruud van Rijn van de Oranjevereniging van Katwijk om daar tijdens hun historische festivalweek, op zaterdag 24 augustus a.s. mee te doen in een opvoering rond de ook voor hen belangrijke persoon van graaf Jan II van Wassenaer, die daar ooit een kasteel bezat. Of we het hele spel rond gevangenneming en insluiting in de grote kooi gaan opvoeren is nog de vraag, maar dat men graag ons verhaal uitbeeld wil zien is heel bijzonder. **Er is ruimte voor 4 schutters/bewakers dus als u mee wilt doen, geef u dan z.s.m.(binnen 10 dagen) op bij gildebroeder Evert van Olst.** We gaan er een gezellig uitje van maken en zullen gebruikmaken van groepsvervoer.

### De Algemene Ledenvergadering

Zoals u inmiddels weet staat op donderdag 18 april de Algemene Ledenvergadering (ALv) weer gepland. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met agenda en de notulen van de Alv van 2023. Een van de onderwerpen zal de Bestuurs-/Meesterswisseling zijn voor de positie van gildeschrijver. De posities van gildekoning en rentmeester zijn inmiddels met algemene instemming en tot grote tevredenheid ingevuld. Ook zal schietmeester Henk de Graaf een laatste check doen op (de gemelde) gildebroeders die tijdens Koningsdag de schietbanen voor jong en oud willen bemannen. Er zal in 2 ploegen gewerkt gaan worden, zodat er ook tijd is om een dagdeel privé te houden. Laten we zorgen dat we ook dan klaar staan om onze goede naam in de samenleving hoog te houden. De banen zullen in gebruik zijn tussen 11.00 en 16.00 uur.

### De Nieuwsbrief

Zoals u kunt zien brengt uw schrijver met veel plezier al 8 jaar de Nieuwsbrief uit. Met vier Nieuwsbrieven per jaargang zijn dat inmiddels 30 inkijkjes, waarin het wel en wee van ons schuttersgilde belicht werd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ons gilde op 18 april a.s. zal uw schrijver na 10 jaren zijn Meestersfunctie (en sjerp) overdragen aan een nieuwe schrijver, die met uw instemming deze secretariaatsfunctie gaat overnemen. Ik heb de Meesters beloofd ook in de toekomst deze Nieuwsbrieven te blijven verzorgen, mits ik natuurlijk goed geïnformeerd blijf. U bent dus nog niet helemaal van mij af. Voor nu zeg ik u dank voor het vertrouwen en de waardering voor het werk van schrijver en ik wens ons gilde onder leiding van gildekoning Koos van Olst en een nieuwe schrijver en rentmeester een behouden vaart, mooie vergezichten en veilige havens. Het ga u allen goed.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in juni 2024.

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website:

[www.sintannagildehattem.nl](http://www.sintannagildehattem.nl)