

## Nieuwsbrief Annagilde oktober 2023



### **500 jaar gebroederlijk samengaan**

In 1523 besloten de oude schutten van het heilig Kruisgilde uit begin 15<sup>e</sup> eeuw en de jonge schutten van Sinte Annagilde van medio 15<sup>e</sup> eeuw, samen te gaan in het stadsschuttersgilde van Sint Anna. Een moment om 500 jaar later toch even bij stil te staan. Waarom gingen ze samen? Werden de oude schutten wellicht te oud of waren ze nog maar met weinigen? We weten het niet. Wat we wel weten, is dat ons Annagilde door de hele geschiedenis heen, paraat bleef staan voor de veiligheid van de stad. Nou ja, voor een deel dan. We gingen ook meermaals voor langere perioden in een soort van winterslaap, maar van opheffen was nooit sprake, zelfs niet in de Franse tijd, toen allerlei gilden ontbonden moesten worden. Patriot Herman Willem Daendels heeft nog handig gebruik gemaakt van zijn in ere herstelde privélegertje, of beter gezegd, exercitiegenootschap, door herinstelling van het slapende Annagilde met ongeveer 30 schutters, waarvan hij ook maar meteen hoofdman werd en zich kapitein Daendels noemde. Parmantig marcheerden zij zelfs door de grote kerk. Zij zullen vast en zeker zijn kandidatuur voor het magistrataatschap gesteund hebben. Hij werd het dus niet, weten we nu en toen begon het gedonder en kregen we de Franse tijd, iets waar we tijdens de Daendelslezing meer over zullen horen.

### **Korte terugblik op Dikke Tinne**

Over dit feest - want dat was het - is al veel moois geschreven. Ik kan dus kort zijn. Het was super, zowel op de schietbanen, bij de Waag en op het Tinneplein. We hebben als gilde weer eens laten zien wat we allemaal in huis hebben, ja zelfs vrouwelijke schutters en een heuse marketentster. Een geweldige sfeer en decor op een zonovergoten dag met stralende mensen en een apetrots Visit Hattem en gemeentebestuur en niet te vergeten een zeer geroerde eregast, de baronesse Van Wassenaer.

### **5<sup>e</sup> Daendelslezing**

Vrijdag 3 november a.s. om 20.00 uur is er eindelijk weer een Daendelslezing in de Grote of Andreaskerk en dit keer gaat het over Koning Lodewijk (zo u wilt Louis) Napoleon, ook genoemd de 'lamme' of 'het konijn van Olland' zijn echtgenote Hortense de Beauharnaise, de 'vergeten Koningin' en Herman Willem Daendels. Vanaf 19.30 uur vormen we weer de erewacht in de kerk en nemen we tijdens de lezing, verzorgd door Thera Coppens, onze plaatsen in, in de Annakapel. Het Daendelscommittee, bestaande uit oud overprovisor Jan Willem Wiggers, oud notaris Jaap van Zaal, oud archivaris en kerkhistoricus Caspar van Heel en inmiddels ook uw gildeschrijver, heeft deze lezing georganiseerd.

### **Gildedis**

De jaarlijkse gildedis op donderdag 23 november is weer op vertrouwd terrein, namelijk in de Franse School. De uitnodiging met alle informatie heeft u inmiddels ontvangen. Helaas is onze overprovisor die avond verhinderd, evenals haar echtgenoot Herman van der Werf. Hij zou samen met Jan Bultman geïnstalleerd gaan worden. Nu dus alleen onze nieuwe gildebroeder Jan Bultman en Herman gaan we tijdens de Nieuwjaarsreceptie van donderdag 4 januari 2024 installeren. Noteer die datum vast in uw agenda. De officiële uitnodiging voor u en uw partner volgt. Zo u weet, worden de kosten voor deze officiële gildebijeenkomst door het gilde bekostigd.

### Overlijden oud gildebroeder

Zondag 8 oktober j.l. overleed op 85 jarige leeftijd onze oud gildebroeder George Keet. Hij woonde al langere tijd met zijn Ellen in een particulier verzorgingshuis in Zwolle en zorgde zo goed mogelijk voor zijn door dementie aangetaste vrouw. De uitvaartdienst vond plaats in de kerk van OLV ten Hemel-opneming te Hattem en de begrafenis op het naastgelegen kerkhof. Wij gedenken George als een wijs, veelzijdig en bescheiden mens. Zijn brede interesse voor historie, kunst en cultuur was vermaard. Hij was een gildebroeder van het eerste uur. Adieu en rust zacht goede vriend. Dank voor alles.

### Ander gildenieuws

Onze bescheiden gildebroeder en schutterskoning Gerrit Liefers en zijn Tineke vierden onlangs hun 50 jarig huwelijksfeest. Felicitaties voor hen met deze mijlpaal en een bloemenhulde is onderweg.

We hebben nieuwe gildebroeder in de persoon van Jan Bultman mogen verwelkomen. Hij en zijn Ina voelen zich al aardig thuis in onze gelederen. Hij is alom bekend, zeer muzikaal, een echte Hattemer; een pure aanwinst voor onze club dus. Hij zal tijdens de gildedis geïnstalleerd worden. Later dit jaar zal ook Herman van der Werf, ja de man van... instappen. Hij ziet er nu al naar uit. Opnieuw een mooie aanwinst voor ons broederschap. Het aantal gildebroeder komt hiermee weer op 40, een Bijbels getal voor 'volharden in langdurige tijden van beproeving'. Het zou zo maar op ons gilde kunnen slaan.

### Gildekostuum

U weet inmiddels dat het gildetenue bestaat uit een donkerblauwe blazer en baret, een zandkleurige pantalon, een marineblauw overhemd en de geel/blauw gestreepte stropdas. Ook weet u dat we met Barry Borst hebben geregeld dat u daar terecht kunt voor deze kledingstukken (minus stropdas, baret en badge) en dat hij weet waarnaar u als nieuwe of al bestaande gildebroeder (even aangeven) op zoek bent. Toch komt het nog regelmatig voor dat we combinaties van gildekledij zien met bv. geruite of gestreepte overhemden of spijkerbroeken. Dat kan niet de bedoeling zijn. **We dragen of het volledige gildetenue of vrijetijdskleding, geen mengvormen.** Natuurlijk weet u ook dat het gildetenue met baret verplicht gedragen wordt tijdens officiële gildeactiviteiten als: Nieuwjaarsreceptie, Algemene Ledenvergadering, Gaay- of Koningsschieten, de Gildedis en Daendelslezing, plus eventuele presentaties in eigen-of naburige gemeenten, zoals Koningsdag en bezoeken aan andere schuttersgilden. Alleen tijdens historische festivals, zoals Dikke Tinne, dragen we het historische geelblauwe gildepak of kleding verkregen via SIHK (Stichting Instandhouding Historische kleding). Ongeveer 12 gildebroeders beschikken over het historische gildepak. Op de schietavonden (in maanden januari en augustus niet) wordt in principe het gildetenue gedragen. Mocht dat door omstandigheden echt niet mogelijk zijn, dan is vrijetijdskleding toegestaan, maar nooit half om half dus.

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website:  
[www.sintannagildehattem.nl](http://www.sintannagildehattem.nl)