

Nieuwsbrief Annagilde Hattem, december 2022



Terugblik op de gildedis 2022

Door omstandigheden werd de gildedis ditmaal opgediend in het restaurant van brasserie 'de Konijnenberg bij de Dutch Golf. De situatie m.b.t. de ziekte van Liesbeth van Olst en van Margreet Herkert van de Franse School, maakte dat we noodgedwongen moesten uitwijken naar deze gelukkig nog vrije locatie. Een goede keuze zo bleek. Een uiterst geslaagde en ook best drukke avond met veel op het programma. Allereerst werd stilgestaan bij het ziektebeeld van Everts vrouw en ook bij de anderen die zich om uiteenlopende redenen hadden moeten afmelden. 32 broeders waren volledig uitgedost verschenen.

Belangrijkste moment was natuurlijk de inhuldiging van de vijf, ja u leest het goed, maar liefst vijf nieuwe gildebreeders, Bernard v.d. Berg, Karst Hagedoorn, Martijn Rodenburg, Harold Zeelen en Bas Libert. Vooral de vier 40ers trekken de gemiddelde leeftijd die 73 was, terug naar (nou ja...) laten we zeggen 70 en dat is toch weer mooi meegenomen. We constateren natuurlijk ook dat het gilde inmiddels al weer 25 jaar ouder is en al zes 80plussers kent. Ons oudste lid is de nog immer betrokken Bob Beek (88) en ons jongste lid is (hoofdpiet en hulpsinterklaas) Martijn Rodenburg (nog geen 40). De nieuwe gildebreeders werden voorzien van de gildeversierselen (baret en gildebadge) en van het huishoudelijk reglement en de statuten, waarna het gidelied uit volle borst werd ingezet.

De uitslag van de schietcompetitie was als volgt. Winnaar in de rode klasse werd Bert Cleijssen, in de blauwe klasse was er niemand met tenminste 7 schietbeurten, in de gele klasse was dat Henk Nagelhout en in de oranjeklasse met één punt verschil met nummer 2 was dat Henk de Graaf, tevens de nieuwe schietprins. Alle winnaars ontvingen een hartelijk applaus en hun portret in chocolade, speciaal gemaakt door de lokale chocolatier. Voor Henk de Graaf was er ook de zilveren schuttersprins speld.

Ad Visser nam ons mee naar de 17^e eeuw en meer in 't bijzonder naar het islamitische 'blanke slavernijverleden' van de Noord Afrikaanse 'Barbarijnse' piraten, die het hadden voorzien op rijke buit op Spaanse, Hollandse en Engelse vrachtschepen en op de gevangenneming van, zoals ze dat noemden, blanke 'christenhonden', die als slaven verhandeld werden op de markten van havenplaatsen in Marokko, Tunesië en Algerije. Een schokkende episode in de geschiedenis die velen niet kennen. De duizenden gevangenen, waaronder vele jonge jongens, werden vaak verhandeld als seks-slaven en de oudere mannen vaak als galeislaven. Veel zeelui kwamen nooit meer thuis. Onze latere 'zeehelden' of zo u wilt 'kaapvaarders' als Maarten Harpensz Tromp en Piet Hein, hebben als jonge matrozen ook als slaaf gediend maar wisten te ontsnappen. Een uiterst boeiend en onthutsend verhaal, heel goed gebracht en gedocumenteerd door Ad. Of er ook excuses gaan volgen door Noord Afrikaanse landen is uiterst onzeker. Denk 't niet.

Een woord van dank en waardering ging naar de altijd actieve schietmeester Henk de Graaf voor zijn vele, stille werk achter de schermen voor veilige en betrouwbare schietbeurten van alle gildebreeders. Een ware gildebroadder die steeds de waarden van ons gilde in woord en daad uitdraagt.

Ja, ook het stampottenbuffet met lekkers en koffie toe, was uitstekend verzorgd en een geweldige afsluiting van eindelijk weer een goed en Coronavrij gildejaar. Ook onze overprovisor genoot zichtbaar van het gebodene.

De nieuwe schietcompetitie

De nieuwe schietcompetitie is weer gestart en kent nu een groene (i.p.v. oranje), een gele, een blauwe en een rode (tweemaal opgelegd) schietklasse. Op de eerste schietavond in december bleek gelijk dat er scherp werd geschoten en dat de onderlinge strijd goed merkbaar was. Dat belooft nog wat, temeer daar ook de nieuwe schutters al hun mannetje staan.

Peter en de Wolf (een modern sprookje)

Het zelf gecreëerde verhaal van gildebroeder Karel Fros over Prokovjev's mountainbiker 'Peter en de Wolf' was naast herkenbaar ook onverwacht gruwelijk in de afloop. Naast Roodkapje en oma viel ook Peter ten prooi aan de wolf. Alleen was hier geen jager die de wolf durfde te doden en Peter weer tevoorschijn toverde. Een pleidooi om toch zoveel als mogelijk niet alleen en op begaanbaar en niet al te afgelegen terrein te blijven en een afschrikkingsmiddel mee te nemen, niet zijnde een paintballgeweer. Peter werd tot op 't bot afgekloven en de wolven leefden nog lang, onbedreigd en gelukkig. Hoelang zal dat sprookje nog duren? Een heftig en enthousiast gebracht verhaal. Rijp voor de Gilde nieuwsbrief.

Terugblik op het Gaaschieten 2022

Een uitgebreid verslag heeft u per mail reeds ontvangen. Dit hoogtepunt kon eindelijk weer gehouden worden. Eindelijk kon ook schutterskoning Bert Cleijzen afgelost worden. De nieuwe schutterskoning Gerrit Liefers liet niet lang op zich wachten. Al in de derde schietronde schoot hij het schamele restant van zijn eigen kleurige vogelcreatie schaamteloos uit de paal. Kop en vleugels waren al door anderen opgeëist. Een zwaar gedecoreerd gildebroeder werd geëerd met de gele schutterskoningssjerp en een speld die hij nog niet had. Als dank bood hij het Gilde een schitterende houten standaard aan voor de buste met de Gildeketen, die dus het komende jaar om zijn schouders mag hangen. Voor het volledige verslag zie de mail van 3 augustus j.l.

De Nieuwsbrief

U heeft vast opgemerkt dat de Nieuwsbrief van september dit jaar niet is verschenen, al zijn daarover geen klachten of vragen binnen gekomen. Met deze Nieuwsbrief hopen we dit gemis weer ruimschoots goed te maken. Een Kerstspecial dit keer met leuke wetenswaardigheden uit ons rijke Gilde bestaan. We kijken ook vast vooruit op 2023, te beginnen met de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 5 januari a.s. in de Franse School, met uw Anna's natuurlijk. Ruim 700 jaar geleden werd Hattem evenals Elburg en Harderwijk lid van het Hanza-verbond. 2023 wordt een Hanzejaar, dat samen met deze steden wordt gevierd en ingevuld, en zal leiden tot allerlei grote en kleinere (elkaar versterkende) activiteiten. Het Dikke Tinnefestival is er een van en zou zomaar 2 dagen kunnen gaan duren. Net als op de Koningsdag zal ook dan het Gilde weer paraat staan voor onze gemeenschap, met schietbanen voor groot en klein en een rol in het straattheater rond de gevangenneming van graaf Jan II van Wassenaer. Wellicht komt er ook weer een Hanze/Daendelslezing in de grote kerk waar wij uiteraard weer de erewacht zullen verzorgen. Pa Daendels was immers groot, of zo u wilt 'steenrijk' geworden in de bakstenenhandel, onze belangrijkste handelswaar in die welvarende periode. We weten dat het rampjaar 1672, nu 350 jaar geleden, een einde maakte aan Hattems bloei, waarna een tijd van bittere armoede aanbrak. De Meesters houden u van alle plannen in het komend jaar op de hoogte. De volgende Nieuwsbrief verschijnt in maart 2023.

Inbreng gildebroeders

Een tijdje geleden vroegen we u al eens uw verhalen, interesses en ideeën met ons te delen als inbreng in onze gilde Nieuwsbrief. Dit heeft er nu toe geleid dat we leuke reacties hebben mogen ontvangen van een aantal gildebroeders die ons uiterst plezierig en onderhoudend hebben 'meegenomen' in hun onderwerp. Zo mochten we Sint Nicolaas beter leren kennen in een enthousiaste voordracht van niemand minder dan 'hoofdpiet en hulpsinterklaas in buitengewone dienst' Martijn Rodenburg, een boeiende lezing over de kanonnen van Hattem door Hoeferkenner Dolf Moesker, een schokkend relaas over het blanke slavennijverleden door Barbarijnse piraten, door Ad Visser en een niet zo goed aflopend sprookje over Peter en de Wolf van Karel Fros. Dit laatste als een eigentijdse aanvulling op een eerder voorgedragen verhaal over een wolvenjacht begin 1600. Wat zou het geweldig zijn als we enkele malen per jaar een dergelijke voordracht zouden mogen krijgen. Naast uiteraard het schieten is ook de sociëteitsgedachte, waarbij we elkaar op een aangename wijze weten te vermaken en verrijken, van groot belang. Denk er maar eens over na en laat het uw schrijver weten.

De Meesters van het Annagilde wensen onze over provisor, de gildebroeders en de gilde Anna's
Gezegende Kerstdagen en een vredevol en gezond 2023.

Onze Kerstwens voor allen is eenvoudig en klein
gelukkig te leven, gewoon er voor elkaar zijn



Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website:
www.sintannagildehattem.nl