



Nieuwsbrief Annagilde Hatterm, december 2021

Het eerste samenzijn na een lange pauze; de Gildedis

Met ruim 30 gildebroeders in de Ridderzaal van de Franse School gildedis gehouden. Het gehele feest was voor deze gelegenheid zonder eigen bijdrage, de sfeer was ontspannen en bijzonder goed, de oud Hollandse 'scheurbuik'-stampotten voortreffelijk en het programma afwisselend en passend. Voor de op 5 mei 2020 overleden Henry vd Kolk en de op 14 oktober 2020 overleden Rudolf Suermondt werd na een uitgesproken In Memoriam een moment stilte gehouden. Voor de op 25 maart 2020 overleden gildebroeder Joost Hulsbergen was dat tijdens het ingelaste zomertreffen in 2020 in Harry's tuin reeds gedaan. Gildekoning Herman benadrukte dat de Meesters steeds zo goed mogelijk hebben geprobeerd het welzijn en de gezondheid van alle broeders in de gaten te houden al was dat door Corona en verminderde contacten niet steeds eenvoudig. Diverse gildebroeders hebben bloemen ontvangen die wat extra steun nodig hadden. We denken hierbij aan Karel Fros, Harry Kremer, Ad Visscher, Evert Liefers, Dolf Moesker, Leo Montfroi, Dirk Jan en Maaïke Septer en Koos van Olst.

Teun Juk hield een pakkende voordracht over de betekenis van de heilige moeder Anna voor Hatterm en in 't bijzonder voor ons gilde, dat haar in de Middeleeuwen zo vertrouwde naam aannam. Nooit geweten dat moeder Anna indirect verantwoordelijk was voor de levenswandel en hervormingskeuze van Augustijner monnik Maarten Luther. Hierna kregen alle broeders zijn boek gratis uitgereikt en werd als dank het gildelied door 'n klein gelegenheidskoortje ingezet. Burgemeester Marleen Sanderse werd met luide instemming conform het HH. Reglement door alle broeders verwelkomt als nieuwe overprovisor en getooid met een passende gildeshawl en onze zilveren jubileum draagspeld. Ze was met deze leuke rol zeer vereerd en beloofde zo veel als mogelijk bij haar gilde aan te schuiven. De kruisboog voor zoon Pieter viel in goede aarde. Ze beloofde dat hij fanatiek gaat oefenen zodat hij over pakweg 20 jaar kan toetreden tot ons gilde. Gevreesd wordt dat vele van ons dat bijzondere moment niet bewust zullen meemaken, maar de verjongingsgedachte wordt breed gesteund.

Hulde aan de mannen die de zaal weer de zo vertrouwde gezellige geelblauwe aanblik wisten te geven. Hulde ook aan Tonie en Margreet Herkert en hun team voor de hartelijke Coronaproof ontvangst en heerlijke maaltijd en natuurlijk de voortreffelijke wijnen en oude jeneverstjes.

Herstart schietavonden

Het gildebestuur was voornemens om per 2 december a.s. de schietavonden weer te gaan oppakken. Dit uiteraard alleen als het verantwoord zou zijn en de regels het zouden toelaten. Dit geldt uiteraard ook voor de Nieuwjaarsreceptie van ons gilde die gepland staat op 6 januari a.s. in de Franse School. De Coronasituatie is tijdens het opstellen van deze Nieuwsbrief inmiddels zo verslechterd dat het schieten in december werd afgelast!! De eerstvolgende schietavond is nu voorlopig vastgesteld op donderdag 3 februari 2022. Nader bericht volgt.

Een hart onder de riem

Dit keer is bijzondere aandacht uitgegaan naar gildebroeders en Anna's die een extra stimulans goed konden gebruiken. We zijn langs geweest bij Bert Karssing, Henk Frelink, George en Ellen Keet (verhuist naar Zwolle), Frank Nollen (nog immer herstellend), Bas Loeff, Anne Henry en bij Willemien Suermondt en Tonnie van der Kolk. Allen waren blij verrast met de attentie.

De betekenis van de Gaai

Het schieten op de Gaai of Papegaai (of staat er nou "Pape"-gaai?) is een jaarlijks terugkerend Middeleeuws gebruik van schuttersgilden. 'Met sterke hand en scherp het oog, recht naar het doel omhoog'. Het is een van oudsher Rooms gebruik om zo rond Pinksteren (wij rond de feestdag van de heilige moeder Anna op 26 juli) een hoog van de toren of hoge paal (de wip) op ons neerkijkende pronkvogel neer te halen of zo u wilt, te vernederen. Degene

die dat gelukt, mag zich de Koning van de schutterij noemen. Ja zelfs een zilveren penning aan de koningsketen is hij waardig. Iemand die de hoogmoed zelve een lesje in nederigheid heeft geleerd, want, 'wie zich verhoogt zal vernederd worden'. En pronkgedrag was al helemaal uit den boze. Daarom vieren wij elk jaar weer uitbundig het moment dat de Gaai valt. Daar mag dan best wat op gedronken worden en het leert ons weer dat bescheidenheid ons siert. Hopelijk mogen we dat moment in 2022 (en nog lang daarna) weer meemaken.

Voorlopig jaarprogram 2021 / 2022

Schietavond op 2 december 2021 vervalt !!!

Nieuwjaarsreceptie voor gildebroeders en Anna's op 6 januari 2022 aanvang 19.30 uur
Schietavonden 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 7/7, 1/9, 6/10 en 3/11

ALV op 21 april 2022, aanvang 20.00uur bij Smash 70

Gaaischieten op 23 juli, om 15.00 uur, bij Harry. Schutterskoning Bert Cleijnsen draagt al twee jaar de koningssjerp en schuttersketen. Een zware last maar met trots geeft hij aan op zijn post te blijven zolang dat nodig is. Hopelijk dat hij dan afgelost mag worden.

Nieuw adres George en Ellen Keet

Vanwege zorg op maat voor Ellen en George zijn zij uit Hattem vertrokken en bewonen zij twee schitterende studio's in zorgvilla Rosorum, Terborchstraat 13, 8011 GD Zwolle. De gildekoning en de schrijver hebben hen daar bezocht en een warme groet van alle gildebroeders overgebracht. Het boek over de heilige Anna viel zeer in de smaak. Beide mogen geen auto meer rijden, waarmee hun wereld plots een stuk kleiner is geworden. Iets om samen goed in de gaten te houden als gildebroeders. George en Ellen zijn bereikbaar onder nummer 038-7997257 en George ook op nummer 06-51426703. De verzorging is er uitstekend en George maakt nu lange wandelingen door het Zwolse stadscentrum. Het is nog wel erg wennen en bezoek (na afspraak) of een kaartje wordt zeer gewaardeerd.

Kerstverhaal in Coronatijd

1, 2, of 3G verdeelt mensen i.p.v. hen te verenigen, herbergen en kerken al na 17.00 uur gesloten, stal onvoldoende geventileerd, geboorte uitgesteld door volle ziekenhuizen, herders in quarantaine, schapen opgehokt vanwege rondlopende wolven, drie wijzen met reisverbod, Engel opgepakt wegens opruiing, (engelen)koren hebben zangverbod. Kerstmarkten afgelast (hadden toch al niets met kerstverhaal), OMT adviseert iedereen om thuis te blijven.

En toch vieren we weer Kerstmis omdat:

De **vrede** van het Kerstkind ons hart zal verwarmen, al is de gevoelstemperatuur ijskoud.
De **liefde** van God voor alle mensen gedeeld mag worden, zonder maat of beperking
De **hoop** op verlossing van angst, pijn en verdriet Zijn belofte is in de donkerste nacht.

Wij wensen u voor het nieuwe jaar drie deugden, t.w:

Begrip om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden,

Moed om te veranderen wat wel kan en

Wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

O ja, ook **geduld** dat is altijd een schone zaak..... en bittere noodzaak.

De Meesters en Overprovisor Marleen Sanderse wensen u en uw dierbaren een gezegende Kerst en bovenal een gezond 2022.

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website:
www.sintannagildehattem.nl