



## Nieuwsbrief Annagilde Hattem, september /oktober 2021

### Het eerste samenzijn na een lange pauze

Als eerstkomende gildeactiviteit na lange tijd wordt u uitgenodigd op **donderdag 4 november a.s.** (zonder Anna's) voor de **gildedis 2021 in de Franse school**. Een eigen bijdrage is dit keer niet nodig. De Meesters zijn veel te blij dat ze u in grote getale mogen terugzien in hopelijk goede gezondheid. Het belooft een mooie avond te worden, waarbij ook onze overprovisor, burgemeester Marleen Sanderse aanwezig zal zijn. Het program houden we nog even geheim. De officiële uitnodiging is reeds aan u verzonden.

### Opknappen geadopteerde stadskanonnen

Inmiddels zijn de twee kanonnen op het Voermanplein door de gildebroeders Moesker, Veldman, Koopman en Libert opgeknapt. Het kanon op de kop van de Ridderstraat zal verplaatst moeten gaan worden. Bezien wordt of ook deze naar het Voermanplein gaat of na het opknappen bij de Dorpspoort een plek gaat krijgen. Onderhoud was dringend nodig en ze kunnen en nu weer even tegenaan. We zijn Koos van Olst en Henry Kinket dankbaar voor de geleverde verf en kit.

### Herstart gildeactiviteiten

Het gildebestuur heeft besloten dat we pas na de gildedis, dus per 2 december a.s. (start schietseizoen 2022) voor het eerst de maandelijkse schietavonden met een nieuwe schietklasse indeling weer gaan oppakken. Vergeet uw schietgeld niet. Het op- en afbouwen en bemensen van de schietbanen is een taak van de schietmeester en de schietbegeleiders, die daarvoor goede werkafspraken maken. Wie zich geroepen voelt daarbij te helpen is welkom. Laat hij zich melden bij Henk de Graaf. Zo zijn niet steeds dezelfde mensen in de weer. Hoewel het beoefenen van het schieten met de kruisboog voor ons core-business is, zal ook het broederlijke contact en de meer dan gemiddelde belangstelling voor de Hattemse historie ook nu weer centraal staan. Laten we elkaar in die intentie versterken.

### Nieuwe gegadigden voor ons gilde

Het doet goed te kunnen melden dat een drietal begin 40tigers aangegeven heeft belangstelling te hebben om in ons gilde in te treden. Twee van hen waren al even te zien net voor de Coronauitbraak. In december zullen ze voor het eerst komen kennismaken. Laten we hen warm verwelkomen, want verjonging is dringend gewenst, nu we inmiddels al 7 best wel vitale 80plussers in ons midden hebben en negen 75plussers. De immer actieve Bob Beek spant trots de kroon met bijna 87 jaar. De gemiddelde leeftijd van het gilde is 73. Leo Montfrooij heeft aangegeven zijn lidmaatschap per 1 januari 2022 te willen beëindigen. Dit heeft alles te maken met herstel na Corona en een RS virusinfectie en het meer richten op activiteiten in Heerde. Hij groet alle broeders zeer en wenst het gilde alle goeds voor de toekomst.

### Een hart onder de riem

Ook tijdens de lange Coronastilte is waar mogelijk aandacht uitgegaan naar zieke gildebroeders zoals Dolf Moesker, Koos van Olst, Karel Fros en Harry Kremer. Namens het gilde is gezorgd voor bloemen. Namens u allen willen wij graag tijdig in actie komen, mits wij geïnformeerd worden over uw aller welzijn. Broederschap dient zich juist te laten gelden in tijden van tegenslag. Dat we oog hebben voor elkaar en helpen waar dat nodig is.

### Voorlopig jaarprogram 2021

Gildedis 4 november 2021 vanaf 18.30 uur Franse School  
Schietavond op 2 december 2021 inloop steeds vanaf 19.30 uur  
Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2022 aanvang 19.30 uur Franse School  
Schietavond 3 februari 2022 en 3 maart 2022  
ALV op 21 april 2022, aanvang 20.00uur bij Smash 70

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website: [www.sintannagildehattem.nl](http://www.sintannagildehattem.nl)