



## Nieuwsbrief Annagilde Hattem, maart 2021

### Een rampjaar afgesloten

Een onwerkelijk stille start van ons 14<sup>ste</sup> gildejaar. Geen Nieuwjaarsreceptie, geen proost op het nieuwe jaar, geen terugblik, zelfs geen vooruitblik. De schutterkoning en de schietprins blijven nog even die van 2019. Met een lockdown en een avondklok werd het heel stil om ons heen. We zijn aangeslagen en staan met lege handen. We maken ons zorgen om ieders welzijn. Hoe nu verder? Wel, we gaan samen verder, ondanks alles wat er gebeurd is. We zitten naar verwachting met bijna de hele club in de voorhoede voor vaccinatie en dat geeft rust en zekerheid, al duiken er nog besmettelijker varianten op en is er niet zoveel vaccin als ingeschat. We lopen wat achter op de prikplanning. Het zal dus nog wel even duren voordat ook in ons gilde, stapje voor stapje weer meer mogelijk wordt. Naar verwachting pas op z'n vroegst in de zomer weer schieten en hopelijk zelfs Gaaischieten. **Alle activiteiten in april en mei gaan niet door.** Weer geen ALV dus, terwijl er wel bestuurswisselingen zijn. We blijven echter op onze post, voorzichtig, betrokken en waakzaam. Het is van groot belang om eerst onze overleden gildebroeders en gilde Anna passend te gedenken. Het tempo waarin versoepeling van Coronaregels gaat plaatsvinden is allesbepalend. Zeker is dat het gemis van drie geliefde gildebroeders en een Anna nog lang voelbaar zal zijn.

### Contributie 2021

U heeft van onze rentmeester bericht ontvangen voor de betaling van de contributie 2021. Hoewel er nauwelijks activiteiten zijn geweest lopen de kosten gewoon door en hebben we gelukkig wel wat kunnen doen aan de onderlinge band. Dat was en is hard nodig in deze tijd van beproeving. Wij rekenen op uw medewerking.

### Inhuldiging Marleen Sanderse als burgemeester van Hattem

Het welkomsgesprek met onze nieuwe burgemeester moest wegens Corona meermalen worden uitgesteld. Een digitale meeting leek ons voor een eerste kennismaking geen optie. Op 19 maart vond dit gesprek eindelijk plaats. Hattems oudste vereniging heet graag haar nieuwe 1<sup>e</sup> burgeres van harte welkom. Van harte ging ze in op onze uitnodiging om overvisor van onze gilde te zijn. Ook geldt ons aanbod voor een stadswandeling met haar gezin als dat weer kan. Het idee van een passende inhuldigingsplechtigheid is voorgelegd. Ze is alvast uitgenodigd voor 't Gaaischieten en de Nieuwjaarsreceptie en voor 'n rol in het straattoneel op Dikke Tinne. Ze opperde de mogelijkheid om ook vrouwen tot het gilde toe te laten. Ken al zo drie dames die zouden willen toetreden. Iets voor de ALV lijkt ons. Haar de jubileumuitgave van Heemkunde over ons gilde aangeboden.

### Dikke Tinne festival

Het ziet er naar uit dat we op het historische festival 'Dikke Tinne' op 11 september a.s. het verhaal van de gevangenneming van graaf Jan van Wassenaer weer gaan opvoeren. Dat gebeurt met hooguit 6 gildebroeders, daar ook de schietbanen op veler verzoek opgezet en bemand moeten worden, waarvoor al gauw 10 man nodig zijn. De voorbereidingen zijn (digitaal) opgestart en regisseur Chris de Kok plus alle rollenspelers zijn weer bereid gevonden mee te doen. Welke 6 gildebroeders melden zich voor dit straattheater? Geef u op bij de schrijver, tevens verteller in het stuk. Voor de bemensing van de schietbanen voor groot en klein moet u bij Henk de Graaf zijn. Meldt u zich daar a.u.b. tijdig. We houden u op de hoogte. B&W (spelers) van Hattem hebben ook hun medewerking weer toegezegd.

### 5 jaar Nieuwsbrief Annagilde

Het is al weer vijf jaar geleden dat onze eerste Nieuwsbrief verscheen. Inmiddels een vertrouwd medium, waarin wat dieper op allerlei zaken in ons gilde kan worden ingegaan. De inhoud van de nieuwsbrieven is een zaak van de Meesters. Toch zou het mooi zijn als ook gildebroeders hun verhalen, ideeën, wensen met ons allen zouden willen delen. Een soort rubriek voor aanbieders, vragers en zoekers. In de oude Homoetkrant heette die rubriek: 'Pinksies'. Wij zouden het 'Gaaitjes', 'Roosjes' of 'Pijltjes' kunnen noemen of een andere leuke

suggestie. Wellicht dat we daarmee nog meer voor elkaar kunnen betekenen. Zeker in deze tijd geen overbodige luxe. We horen graag uw reactie. Vier keer per jaar moet kunnen.

### Een hart onder de riem

Enkele gildebroeders met (forse) lichamelijke ongemakken, namens alle gildebroeders een bloemetje bezorgd. Het gaat om Dirk Jan Septer, Karel Fros, Frank Nollen en Bas Loeff. Wij wensen hen van harte sterkte, geduld en vertrouwen toe. Houd vol en houd goede moed.

Willemien Suermondt was geroerd en bedankte alle gildebroeders voor de prachtige bloemen en de waardige en stijlvolle erewacht bij de uitvaart van Rudolf. Het was indrukwekkend en dierbaar. Rudolf was altijd vol van 'zijn' gilde, zei ze. Het heeft de familie goed gedaan en gesterkt voor een toekomst zonder Rudolf.

### Voorlopig jaarprogram 2021

Schietavonden op z'n vroegst vanaf juni

Inhuldiging bm/overprovisor ???

ALV van 15 april verplaatsen naar najaar

Koningsdag- en 4/5 mei activiteiten gaan niet door

Gaaischieten hopelijk op zaterdag 24 juli (als het kan uiteraard weer bij fam.Zwerus)

Dikke Tinne, zaterdag 11 september. Voorbereidingen met Ronduit Hattem (digitaal) gestart

Gildedis donderdag 18 november 2021

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website:

[www.sintannagildehattem.nl](http://www.sintannagildehattem.nl)