



## Nieuwsbrief Annagilde Hattem, september 2020

### Terugblik ontmoetingsavond van 16 juli 2020

Om niet van elkaar vervreemd te raken was de ontmoetingsavond van ons broederschap bij Harry en Henny Zwerus een goed moment om elkaar weer even te zien, emoties te delen en bij te praten. We hebben uiteraard stilgestaan bij het overlijden van Joost Hulshagen, Henry van der Kolk en Anne Karssing en het heftige ziektebeeld van Frank Nollen, die ternauwernood het Coronavirus wist te verslaan en nog een lange weg naar volledig herstel zal moeten gaan. Het miraculeuze herstel van Rudolf Suermondt werd gepast gevierd. Met inmiddels zes 80plussers, plus nog twee volgend jaar, en het overgrote deel aan 70 plussers, is ons gilde een uiterst kwetsbare doelgroep voor pandemieën als deze, zeker nu de gevreesde 2<sup>e</sup> golf is ingezet. Bob Beek is de oudste met bijna 86 jaar en Henk Nagelhout de jongste met 61 jaar. De discussies over mondkapjes, afstanden, lockdown en economische gevolgen, testcapaciteit, mogelijke vaccins en voor en tegenstanders van dat alles, beheersen het nieuws. Daar tussenin zitten wij als risicogroep met onze vragen, twijfels, angsten en zorgen. Hoopvol zien we uit naar 'n werkend vaccin. We moeten nog even geduld hebben. Het komt eraan. Eerst maar de 'gewone' griepvaccin halen. Ondertussen houden we afstand en vertrouwen en gaan we vol goede moed voorwaarts. We zingen nog even niet, hooguit neuriën en na de pandemie zullen we weer samenkomen en ons opnieuw verdienstelijk maken voor elkaar en ons mooie Hattem.

### Operaties Gerrit de Weerd en Gerard Libert

Gerrit de Weerd heeft eindelijk de heupoperatie ondergaan die hem al zo lang en pijnlijk bezig hield. Wij wensen hem veel verlichting en sterkte bij zijn herstel. Ook Gerard Libert heeft de langverwachte hersenoperatie ondergaan en voelt zich uitstekend. De schrijf- en eetfuncties in zijn rechterhand keren voorzichtig terug. Nooit weg voor een schrijver overigens. De broeders hebben de bloemenhulde namens het gilde zeer gewaardeerd.

### Overlijden oud gildebroeder Hein Steinz

Ons bereikte het trieste bericht van het plotseling overlijden van onze oud gildebroeder Hein Steinz. Zijn vrouw Sonja bood het gilde de gelegenheid het historische tenue van Hein te verkrijgen. We hebben haar namens het gilde ons medeleven betuigd en danken haar voor dit aanbod. Hein was een grote man. De nieuwe eigenaar zal het pak op maat moeten maken.

### Inhuldiging Marleen Sanderse als burgemeester van Hattem

Met de voorlichtster van de gemeente is overleg gaande over een leuke geste van ons gilde naar onze nieuwe burgemeester. Een aangepaste en 'Coronaproof' inhuldiging zoals destijds ook voor Jan Willem Wiggers was bedacht, wordt overwogen. U hoort z.s.m. van ons wanneer dit zal plaatsvinden. Bij die gelegenheid zullen we ook horen of zij de nieuwe beschermvrouw (overprovisor) van ons gilde wil worden en op onze uitnodiging aan haar en haar gezin in wil gaan.

### Belangrijke data

De Meesters hebben moeten besluiten om in dit rampjaar voor ons gilde geen samenkomsten meer te organiseren. We willen niet verslappen, respecteren ieders zienswijze en hebben daarom ook moeten besluiten dit jaar geen gildedis te houden. We houden u op de hoogte of de Nieuwjaarsreceptie doorgang kan vinden.

Een goede en veilige tijd gewenst. Blijf alert en houd elkaar scherp. Blijf gezond, blijf vol vertrouwen op afstand en heb geduld. De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december 2020.

Raadpleeg ook onze gildewebsite: [www.sintannagildehattem.nl](http://www.sintannagildehattem.nl)