

Nieuwsbrief Annagilde Hattem, juni 2019

Buiten schieten

Het is toch elke keer weer een voorrecht om buiten te mogen schieten in de Zwerus arena. Met koffie gezet door Henny en vrolijke musettewijsjes van accordeonist Harry. Soms, in een melancholieke bui, denk ik wel eens dat het goede leven er zo uitziet en dat het schieten het excuus is voor dit heerlijke samenzijn. Zo ging dat vorig jaar en ook nu weer. Op donderdag 4 juli kan dit weer, als het weer meewerkt tenminste. Uiteraard zullen we dit nog even aankondigen.



Sint Anna's wel en wee

Wat zijn we geschrokken van het ziektebericht van Henry van der Kolk en wat een kracht tonen Tonnie en hij. Bewonderenswaardig. Namens ons gilde hebben we hen beide al een hart onder de riem mogen steken. Ook Karel Fros kreeg weer te maken met tegenslag van een falend hart en moest gedotterd worden en een stent werd geplaatst. Ook hij is weerbaar met zijn Hanny het hersteltraject ingegaan. Ze zijn alweer in hun geliefde Hattem getraceerd. Nu ik laatst ook een kwakkelende Bob Beek in de apotheek tegenkwam, moeten we constateren dat ons steeds ouder wordende gilde best kwetsbaar wordt. De gemiddelde leeftijd van ons gilde is inmiddels 71 jaar en 2 maanden. De eerstelingen van 2007 zijn natuurlijk ook allemaal 12 jaar ouder geworden. Toestroom van nieuwe leden is nodig en we begroeten natuurlijk van harte Jos en Reint en straks misschien ook Bert Vosselman. Beide mannen hebben hun "geloofsbriefjes" aangeboden en alle gildbroeders hebben daarop positief gereageerd. Dat is goed nieuws en het betekent dus dat de mannen nu aspirant lid zijn en straks met de gildedis officieel als volwaardig lid opgenomen worden in onze gelederen. Toch moeten we ook vaststellen dat de zo noodzakelijke 'jonge' aanwas (zeg mannen tussen 50 en 60 jaar) nog niet erg wil vlotten. Gelukkig lijkt het met gildebroeder Dolf momenteel behoorlijk goed te gaan. Hij heeft er alle vertrouwen in en is al weer volop bezig voor zijn Artilleriemuseum (met specialisme kanonnen) en het zijn van overenthousiast stadsgids. Respect en bewondering voor Dolf en zijn Henny.

Terugblik ALV en onthulling koppen

We hebben stilgestaan bij het overlijden van onze stadsomroeper Piet Schuin. De aftredende gildekoning Herman Koopman en schietmeester Henk de Graaf werden herkozen, waarbij de koning aangaf nog eenmaal 3 jaar te willen doorgaan, daar zijn schrijver heeft beloofd volgend jaar ook nog één keer te zullen bijtekenen. Dit alles werd met groot applaus begroet. Om de kaspositie te verbeteren is afgesproken dat gekozen wordt voor een wat hogere eigen bijdrage van de gildebroeders voor gaai-schieten en gildedis en niet voor contributieverhoging of hogere inleg per schietbeurt. De Nieuwjaarsreceptie blijft voor rekening van het gildebestuur.

Wat was het een prachtig moment toen ons gilde in vol ornaat stond opgesteld achter het borstbeeld van onze oud gildehoofdman 'capitijn' Herman Willem Daendels. De man die door onze overprovisor en onthuller van dit beeld werd

omschreven als gedreven, bijzonder, onverschrokken, een ongeduldige houwdegen en vooral zeer ambitieus en niet in de laatste plaats, de bringer van de parlementaire democratie in ons land. In een prachtig stukje samenwerking tussen twee gildebroeders, tevens stadsgidsen Dolf en Gerard en gildebroeder, tevens gepassioneerd beeldhouwer en spreekbuis van het beeldhouwersgilde Dries, zijn de drie kopstukken tot stand gekomen en is het Tinneplein weer drie monumenten rijker. Want naast Daendels kregen hier ook generaal titulair Frederic Adolph Hoefler en huisarts Jan Hendrik Sypkens Smit een ereplaats. Alle drie personen vanwege hun grote verdienste voor stad en land. Naast de al eerder geplaatste gevangenenkooi van Jan van Wassenaer, waaraan menig gildebroeder nog goede herinneringen bewaart, nu dus alweer een waardevolle historische toevoeging aan het wat stille, maar o zo bijzondere Tinneplein.

Uitzending over patriotten in Hattem

Op 26 september op NPO2, om 20.30 uur zal een nazaat van een Hattemse patriot, Harry Tijssen te zien zijn in een special over de (gewone) patriotten naast Herman Willem Daendels aan het einde van de 18^e eeuw. Ook enkele gildebroeders hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit item.

Definitieve plaats voor ons wapenbord

Nu de federatieraad van de grote kerk ondanks een historisch rijkelijk onderbouwd verzoek om plaatsing van ons wapenbord in de Annakapel niet heeft gehonoreerd, zal het traject richting stadhuis worden ingezet. Er is al overeenstemming bereikt met onze overprovisor en de gemeentesecretaris over plaatsing in de eerste hal van het stadhuis. Dat gaat dus de plaats worden waar ons schitterende wapenbord een vaste plek krijgt. Niet ver overigens van de gildekamer in het stadhuis, waar we destijds blijkbaar door ontoelaatbaar gedrag (drank- en taalgebruik) uitgeknikkerd zijn. Zijn we toch weer een beetje binnen en we hebben beloofd dat we een heel stuk tammer zijn geworden dan in de woelige beginjaren, waarin we door de stad trokken, begeleid door een walm van jenever. Ben benieuwd hoe ons toen dat marcheren verging. Ik vermoed, zoals gespeeld tijdens de intocht van graaf Jan van Wassenaer.

Gaai- of Koningsschieten 2019

Zaterdag 20 juli vanaf 14.30 uur maken we ons weer op voor het Gaai- of Koningsschieten aan de voet van de Gaedsberg. De jaarlijkse happening waarnaar we allemaal uitzien. Wie gaat onze huidige schutterskoning Co Karssing ontronen en hoe zullen onze Anna's het weer doen? Wat gaan we eten en hoe zal het er allemaal weer uit gaan zien? Wie gaan ons helpen bij op en afbouw, want ook dat is natuurlijk nodig? Gerrit de Weerd is weer hofleverancier, maar wie willen nog meer hun steentje bijdragen aan het geheel? Naast Gerrit en gastheer Harry zijn daar nu vaak te vinden onze gildekoning Herman, schrijver Gerard, schietmeester Henk en vogelmaker Gerrit, groenversierder Dirk Jan en krachtpatser Joep. Nog een man of twee extra zou fantastisch zijn. Uiteraard zal een officiële uitnodiging voor de gildebroeders en hun Anna's binnenkort volgen. We zien uit naar weer een prachtig schouwspel en ideale weersomstandigheden.

Belangrijke data

4 juli schietavond (indien mogelijk bij Harry Zwerus)

20 juli Gaaij- of Koningsschieten

5 september schietavond

14 september Open Monumentendag en bezichtiging bunkers Geldersedijk

De Meesters wensen alle gildebreeders en hun Anna's een fantastische vakantietijd en een goede reis. Voor hen die aan huis gebonden zijn, veel sterkte en vertrouwen.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in september.