

Nieuwsbrief Annagilde maart 2019



Algemene Ledenvergadering.

Deze zal zoals vermeld in het toegezonden jaarprogramma 2019 niet plaatsvinden op (Witte) donderdag 18 april maar op donderdag 25 april, gebouw Smash 70, aanvang 20.00 uur. Uitnodiging, agenda en notulen 2018 volgen.

U weet natuurlijk dat de ALV een officiële gilde-aangelegenheid is en dat dan het volledige gildekostuum gedragen dient te worden. Belangrijk om dit ook naar elkaar uit te dragen en zondig elkaar daar collegiaal op aan te spreken, want dat moet kunnen in een broederschap.

Koningsdagschieten

Zaterdag 27 april zullen onze schietbanen voor groot en klein weer opgesteld staan aan de Kerkhofstraat bij de Grote kerk. De opbouw start om 10.00 uur en het schieten is vanaf ca.11.00 uur. Om elkaar te kunnen aflossen is het goed om in twee teams van 6 tot 8 schutters/ begeleiders te werken. Zo kan een team inzetbaar zijn van 10.00 uur (plus opbouw) tot 13.30 uur en een aflossend team van 13.30 uur tot 16.30 (inclusief afbouw). Op deze wijze krijgen gildebroeders de tijd om zelf aan feestelijkheden in de stad deel te nemen. Nadere instructies zullen volgen.

Nieuwjaarsreceptie.

Een korte terugblik op deze weer geslaagde en goed bezochte samenkomst voor de gildebroeders en hun Anna's heeft u allen per mail mogen ontvangen. Altijd weer een mooie gelegenheid om een nieuw en beloftevol gildejaar mee te openen.

Opvallende schietprestaties.

Opnieuw is er een schutter met de maximale score van 60 punten en tweemaal eindcijfer 8. Hulde voor Joost Hulsbergen in de rode schietklasse. Een prestatie van formaat waarop Joost terecht heel trots was. Daar kun je mee thuis komen, in Zalk of in Bretagne. Ook Rudolf Suermondt schoot loepzuiver met 58 punten. Er komt daadwerkelijk concurrentie voor heersend aanvoerder Karel Fros. Dat is mooi en houdt de mannenbroeders scherp. Zeker zo mooi is het dat de schietavonden de laatste tijd zo goed bezocht worden. Ook de sfeer onder elkaar is uitstekend en zo hoort dat ook in een broederschap als de onze. Dat geeft de burger moed en ons vertrouwen voor de toekomst.

Belangstelling voor het Annagilde.

Alweer meldde zich een belangstellende voor ons gilde. Mochten we Reint Groenewoud al welkom heten en Bert Vosselman al een eerste maal begroeten, nu blijkt ook Jos van Egmond geïnteresseerd in ons gilde. Zijn eerste pijlen hebben al doel getroffen. Hoeveel pijlen hij op zijn boog heeft zullen we

nog gaan horen. Goede ontwikkelingen dus. Blijkbaar spreken we de groep 60 plussers aan. Nu nog de 50 plussers. Een jeugdselectie lijkt er vooralsnog niet in te zitten.

De ledenlijst.

Deze is geheel bijgewerkt en we zien dat we inmiddels vier 80plussers hebben en dat dit jaar ons jongste lid 60 jaar wordt. We mogen dus vaststellen dat de stadsverdediging volledig in handen is van oudere, wijzere, meer ervaren en goed getrainde patriottenbroeders van het Anna schuttersgilde. En reken maar dat wij ten kamp bereid staan, zo zingen wij elke oefenavond luidkeels. 't Is maar dat Hattem dit weet.

Kloveniers en bielemannen

De vroegere schuttersgilden kenden naast handboog en kruisboogschutters veelal ook kloveniers, die een soort van voorloper van de musket of een soort van donderbus hanteerden en bielemannen, die vooruit gingen en letterlijk de weg vrijmaakten voor de schutters. Een mooi voorbeeld is te zien op het schilderij 'de uitruk van de schutterij van wijk II van Amsterdam van 'capiteijn Frans Banninck Cocq en leutenant Willem van Ruytenburch', beter bekend als 'de nachtwacht' van Rembrandt van Rijn. We weten eigenlijk niet goed of het Annagilde in het grijze verleden ook dergelijke gildebroeders heeft gekend. Vast en zeker zullen ze geoefend hebben op 'de doelen', daar aan de Noordwal. Misschien een idee om een dergelijke luchtgeweergroep en een paar bielemannen, compleet met leren voorschoot en zware handschoenen en bijl natuurlijk op de been te brengen. Ik voel er wel voor. Wellicht iets om te presenteren als we volgend jaar 555 jaar bestaan, maar wellicht schiet ik nu wat door.

Koppen op het Tinneplein.

In een goede samenwerking tussen gildebroeders, tevens stadsgidsen Moesker en Libert en het beeldhouwersgilde van gildebroeder Jonker zijn een drietal bronzen borstbeelden gemaakt van de ons allen goed bekende Hattemers, te weten de oud hoofdman van ons schuttersgilde 'kapitein' Herman Willem Daendels, onbezoldigd stadsarchivaris en duizendpoot Frederic Adolph Hoefler en huisarts en oprichter en bestuurslid van heel veel Hattemse organisaties (o.a.EHBO, Groene Kruis en Heemkunde) Jan Hendrik Sypkens Smit. De borstbeelden krijgen een meer dan verdiende plaats op de oude kademuur van het Tinneplein. De officiële onthulling is tijdens de Kunstmarkt op zaterdag 25 mei a.s. Na de kooi van Van Wassenaer alweer een initiatief om ons Tinneplein meer bekendheid te geven in de al zo rijke historie van Hattem. We broeden al op meer. De koppen van het genoemde drietal zijn nu al te bewonderen in de etalage van het Pannenhuis in de Ridderstraat. Het beeldhouwersgilde heeft ons verzocht met een eenheid schutters aanwezig te zijn als de koppen onthuld worden. De Meesters hebben dit toegezegd, temeer daar wij hiermee onze oud gildekoning 'kapitein' Daendels onze gilde-eer willen bewijzen. Graag willen we dus die zaterdag een volledig uitgedoste eenheid, van tenminste 15 schutters, compleet met vlaggen, vaandel, troms en sjerpen op de been brengen. Wij rekenen op u.

Jaarprogramma 2019.

Het jaarprogramma 2019 is begin januari aan alle leden toegezonden. Op de website www.sintannagildehattem.nl zal deze agenda ook te zien zijn.

Het bakkerijmuseum (alweer) onderscheiden

Trots mogen we ook zijn op de ANWB award 2019 voor het 'leukste uitje van Gelderland', namelijk het Nederlands Bakkerijmuseum. Zonder de gedreven en belangeloze inzet van onze Anna's: Henny Moesker, Gerry Jonker en Hanny Fros, was dit vast niet gelukt. Zo ziet u maar weer, dat onze gildebroeders en ook onze Anna's de Hattemse historie en cultuur op alle fronten een warm hart toedragen. Heeft u trouwens de nieuwe 'oude' bakkerswinkel van het museum in de Ridderstraat al gezien? Zeker de moeite waard. Aangezien verreweg de meeste gildebroeders ook de eretitel opa dragen, is een uitstapje met de kleinkinderen naar dit museum een ware belevenis en dat niet alleen voor de kinderen. Ook oma's vinden dit erg leuk.

Belangrijke data

25 april 20.00 uur Algemene Leden Vergadering,
27 april 13.00 uur Koningsdagschieten bij de kerk,
25 mei onthulling borstbeelden Tinneplein,
20 juli 15.00 uur Gaaischieten en vanaf 16.30 uur met de Anna's,
14 november 19.00 uur Gildedis, inloop v.a.18.30 uur,
Schietavonden zijn: 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.