

## Nieuwsbrief Annagilde december 2018

### Terugblik Daendelslezing

Toch jammer dat we de ter ere van onze oud gildehoofdman: 'kapitein Herman Willem Daendels' gehouden jaarlijkse lezing slechts 12 gildebroeders op de been konden brengen. De lezing ging deze keer over het ontstaan van de burgeroorlog, begonnen in Elburg en Hattem in de patriottentijd in 1786 en de militaire belangen en verantwoordelijkheden in die periode. We hebben de spreker, een wat kleinere onopvallende man in een verschoten, twee maten te groot pak, naar het spreekgestoelte mogen geleiden, waar hij zijn niet al te boeiende verhaal voor een niet uitverkocht huis mocht houden. Hopelijk de volgende keer een wat bevlogener spreker of spreekster natuurlijk. De prachtige opgestelde uit klei gemaakte kop van Herman Willem Daendels, gemaakt door een van de leden van het Hattemse beeldhouwersgilde kreeg veel bekijks. Het maakt onderdeel uit van een verzameling van drie koppen, af te gieten in brons of composiet van bekende Hattemers, die straks volgens plan op het Tinneplein een plekje gaan krijgen. Alweer een stukje geschiedenis teruggebracht op een aansprekende plaats in onze stad. Het zal dan naast superpatriot Daendels ook gaan om onbezoldigd stadsarchivaris en duizendpoot Frederic Adolph Hoefer en huisarts en ereburger van Hattem dr. Jan Hendrik Sypkens-Smit.



### Terugblik Gildedis

We mogen terugkijken op een uitstekende dis met een goede opkomst met 35 opgewekte gildebroeders. De sfeer was prima, het eten heerlijk en de wijnen mooi, kortom geen wanklanken. Spreker Gerrit Kouwenhoven vertelde waarom Herman Willem Daendels, 'so fif als buspoeder' de grootste Gelderlander zou moeten zijn, maar het toch niet werd, evenmin als Frederic Adolph Hoefer (door wie zou die verdedigd zijn?) of hertogin Eleonora van Engeland, Vrouwe van Veluwe (verdedigd door stadsgids Annette Luesink). Wie het wel werd, was de laatste hertog van Gelre, Karel van Egmond, graaf van Zutphen, verdedigd door 'de ridders van Gelre' Bas en René, de druktemakers van TV Gelderland, die met veel vlagvertoon zo lekker door onze opvoering van het kooiverhaal heen renden. Gerard Libert vertelde een verhaal over Alistair Donald Grim en zijn Schotse strijdmakkers in Hattem in het jaar 1629, toen ons stadje weer eens belegerd werd door Spaanse troepen. Positieve gedachten en goede wensen van de broeders gingen deze avond speciaal uit naar Karel Fros, die een open hartoperatie moet ondergaan, waardoor hij ook zijn gewonnen schietprijs in de rode categorie niet in ontvangst kon nemen. Een kaart vol namen en met welgemeende goede wensen gaat hem er hopelijk weer bovenop helpen. Hij zal snel weer thuiskomen volgens Hanny.

### Uitslag schietscore 2018

In de **oranje categorie** waren exact gelijk geëindigd Henk de Graaf en Gerrit Liefers met 405 punten. Dit betekent de unieke situatie dat 2018 twee schietprinsen kent, hetgeen door rentmeester Teus werd uitgelegd. Aangezien het schietreglement in dergelijke situaties niet voorziet, zal voor de toekomst een aanpassing van het schietreglement worden voorgesteld. Derde in die categorie werd onze gildekoning Herman Koopman met 399 punten. Winnaars (mits tenminste 7 van de 10 maal geschoten) in de andere categorieën waren: **gele categorie**: 1. Joep Veltman met 392 punten, 2.

Dries Jonker met 389 punten, 3. Wim Gerritsen met 384 punten. **Blauwe categorie**: 1. Koos van Olst met 385 punten, 2. Henry vd Kolk met 375 punten. Tenslotte in de **rode categorie** (twee maal opgelegd) slechts één winnaar: Karel Fros met 391 punten. Alle prijswinnaars werden getraakteerd op een Hattem cadeaubon, zodat we zeker weten dat de bestedingen ook weer aan onze Hattemse ondernemers ten goede komen. Stukje duurzame kringlooeconomie.

Overigens bleek dat drie gildebreeders alle 10 schietavonden aanwezig waren geweest en twee (anders dan door ziekte of gebrek) in het geheel niet. Gelukkig waren 15 gildebreeders minimaal 7 of meer keren aanwezig. Ook weer zo'n goed voornemen om dat in 2019 proberen beter te doen.

### **Uitzending Kooi van Van Wassenaar op TV Gelderland**

De beelden, opgenomen door de twee rondspringende ridders van Gelre tijdens onze opvoering van de gevangenneming en opsluiting van Jan van Wassenaar, zullen op TV Gelderland te zien zijn op 3 december a.s. na het nieuws van 17.00 uur en vervolgens elk uur die avond. Onderwijl kunt u de gevangenenkooi in volle glorie en bij duister prachtig verlicht, bewonderen op het Tinneplein. Inmiddels zijn de sleutels officieel overgedragen aan Rond Uit Hattem en kunnen gildebreeders stadsgidsen tijdens hun rondwandeling, nieuwsgierige bezoekers kennis laten maken met het binnenste van deze kooi. Door bemiddeling van gildebreeders Dirkjan Septer kon na afloop van de officiële plechtigheid nog even nagepraat en geborreld worden in het petanque gebouwtje. Prima verzorgd trouwens.

### **Verkrijgbaarheid stropdassen**

Daar de huidige gildedassen niet meer verkrijgbaar blijken te zijn, is gezocht naar alternatieven voor deze stropdas. Het is gelukt de dassen toch te laten maken en een hoeveelheid in te slaan. Nieuwe leden kunnen deze das voor €25,- bij rentmeester Teus van Hattum verkrijgen. Dus als uw das versleten of wellicht in de was verschoten of gewoon eigenlijk niet toonbaar meer is, dan weet u waar u moet zijn.

### **Plaatsing wapenschild Annagilde**

Voorgesteld is dit wapenschild een plek te geven in de doorloop van de toren bij de hoofdtoegang van de Andreskerk. Het prachtige wapenschild van de meesterhand van onze gildebreeders Gerrit Liefers krijgt daarmee een passende en opvallende plek in onze Hattemse samenleving. Tijdens de gildedis werd dit meesterstuk door menigeen bewonderd. Er zullen weinig gilden zijn met een dergelijk sieraad. Geen wonder dat een speciale huldeblijk aan Gerrit werd uitgereikt. Als het schild zijn definitieve plaats krijgt, zal hier uiteraard aandacht aan gegeven worden in De Dijkpoorter, Veluws Nieuws en Veluweland.

### **Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie plus Anna's**

Let goed op uw mailbox, want in de donkere dagen voor de Kerst ontvangt u een hartverwarmend bericht, waarin **u en uw partner** uitgenodigd worden voor een verlichtende Nieuwjaarsreceptie in de

Franse School, waarin we weer vol goede hoop en met de beste wensen 2019 gaan inluiden. Traditiegetrouw geldt deze uitnodiging ook voor de weduwen van onze overleden gildebroeders. Houd dus alvast donderdag 3 januari vanaf 20.00 uur vrij in uw agenda. Uw eerste goede voornemen voor 2019 zullen we maar zeggen. Zo u weet, betaalt het gildebestuur de kosten voor deze samenkomst. Dat is ons jaarlijkse goede voornemen en destijds beloofd als tegenprestatie voor uw hogere contributie bijdrage. Altijd leuk om zo het jaar te beginnen.

### **Belangrijke data in 2019:**

3 januari 20.00 uur Nieuwjaarsreceptie met uw Anna's,

18 april 20.00 uur Algemene Leden Vergadering,

27 april 13.00 uur Koningsdagschieten bij de kerk,

20 juli 15.00 uur Gaaischieten en vanaf 16.30 uur met de Anna's,

14 november 19.00 uur Gildedis, inloop v.a.18.30 uur.

De gilde-schietavonden zijn: 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.

### **Kerstgedicht**

Kerst, feest van glitter, glamour en overvloed.

Kerst, feest van cadeaus, winterpret en eindejaars tegoed.

Kerst, feest van drukte, stress en oppervlakkigheid.

Kerst, feest van schuldgevoel, leegheid en eenzaamheid.

Kerst, feest van glühwein, jingle bells en kerstmaaltijd

Kerst, feest van eenvoud, stilte en verwondering.

Kerst, feest van hoop, liefde en verwachting.

Kerst, feest van geboorte, nieuw begin en kwetsbaarheid.

Kerst, een feest van aandacht, delen en huiselijkheid.

Kerst, feest van geluk, vrede en verlossing.

Welke Kerst u ook gaat beleven, de Gildemeesters wensen u en de uwen een Zalig en Vredig Kerstfeest en een gezond nieuw en beloftevol 2019. Onze gedachten gaan in deze dagen speciaal uit naar de Anna's van onze overleden gildebroeders en naar Karel en Hanny Fros en Dolf en Henny Moesker. Dat 2019 weer een jaar van kameraadschap, aandacht, zorg voor elkaar en onderlinge hulp mag zijn. Kwalificaties waar we door alle tijden heen voor staan en trots op zijn. Die spreekwoordelijke broederband, zo geroemd door onze overleden oud gildekoning Frank Henry, en zo treffend bezongen in ons uit 1999 stammende gildelied.

### **De volgende Nieuwsbrief komt uit in maart 2019**

De Nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op onze website: [www.sintannagildehattem.nl](http://www.sintannagildehattem.nl)