

Nieuwsbrief Annagilde Hattem, juni 2018

Buiten schieten

Het is toch elke keer weer een voorrecht om buiten te mogen schieten in de Zwerus arena. Met koffie gezet door Henny en vrolijke musettewijsjes van accordeonist Harry. Begin juni kon dit weer en als alles meezit doen we dit op donderdag 5 juli gewoon weer. Uiteraard zullen we dit nog even aankondigen. Het werd de 7^e juni toch weer laat, met Harry's meezingers en de zwoele klanken van een aantal goed bij stem zijnde gildebreders. De schietprestaties bleven over de gehele linie (ja ook bij de toppers) wat achter bij de verwachtingen, maar ach, daar leed niemand echt onder. De omstandigheden waren ideaal en we werden zelfs twee maal op een rondje getrakteerd.



Sint Anna's wel en wee

Wat hard aankwam was het bericht van gildebredder Dolf, die zelf vertelde dat zijn uitgezaaide longkanker niet goed meer behandelbaar bleek. Een grote schok, waar hijzelf overigens heel positief en realistisch mee om gaat. Grote bewondering voor deze sympathieke broeder, die we hopelijk nog lang in ons midden mogen hebben. We houden hem goed in de gaten. Geweldig om te zien was het goede herstel van de eind mei 50 jaar met zijn Tonny getrouwde Henry van der Kolk en de terugkeer van Angelin die stralend rondliep en vol goede moed de toekomst tegemoet treedt. Ook Henk Frelink is goed herstellende na zijn zware hernia en dat zijn mooie berichten. Fijn dat ook Bert Karssing weer even mee kon schieten. Vreselijk spijtig is het dat gildebredder Henry Kinket heeft besloten zijn lidmaatschap van ons gilde te beëindigen, i.v.m. een hoog opgelopen privé geschil met een van onze gildebreders. Zijn beslissing was onherroepelijk en dat hebben we als gildebestuur te accepteren en te respecteren.

Burgerdeputatie tijdens Prinsjesdag

De overprovisor heeft het Annagilde gevraagd om dit jaar tijdens Prinsjesdag de burgerdeputatie vanuit Hattem te verzorgen. Dit betekent dat we met 13 gildebreders deel zijn van de erewacht langs de route van de koninklijke rijstoet van en naar de Ridderzaal en paleis Noordeinde. Het is gelukt een eenheid gildebreders op de been te brengen (en tenminste 2 a 3 uur te houden). Deze gildebreders zullen onder begeleiding van Jan Willem Wiggers gezamenlijk vervoerd worden, terwijl wij die dag te gast zijn in Den Haag. Naar verwachting zullen wij die dag ca. 08.30 uur uit Hattem vertrekken en ca. 17.00 uur weer thuis zijn. Voor TV kijkend Nederland zijn er naast Alex en Maxima en de vele opzichtige hoedjes van onze bewindsvrouwen, nu dus ook stoere mannen te zien langs de route. De mannen van stavast, ofwel de gildebreders van Hattems schuttersgilde van Sint Anna. Het zal vast een onvergetelijke dag worden. Een dag waarover men in Den Haag en ver daarbuiten nog lang zal napraten. Wij zijn er trots op dat we onze Hanzestad mogen

vertegenwoordigen en dichterbij ons sympathieke koningspaar zullen we niet meer komen. In een volgende Nieuwsbrief zult u uiteraard gaan lezen hoe het onze gildebroeders daar in het Haagse is vergaan.

Optreden gilde tijdens straattoneel Dikke Tinne Festival

Tijdens de opvoering van het straattoneelstuk over de gevangenneming van graaf Jan II van Wassenaar, zal een eenheid van acht gildebroeders o.l.v. de gildekoning optreden als bewakingseenheid van hertog Karel van Gelre, zijn legeroverste ridder Maarten van Rossum en de drost van Hattem, ridder Michael Ernst van Bamberg. Op die dag zal Hattem ook kennismaken met een nieuwe blijvende attractie op het Tinneplein, n.l. de "kooi van Van Wassenaar". Het prachtige product van goede samenwerking met vele enthousiaste vrijwilligers, waaronder ook enkele gildebroeders. Uw schrijver, die ook de schrijver is van het toneelstuk, zal optreden als verteller en het publiek meevoeren in het verhaal. Ook de stadsomroeper zal zich laten horen. Het spreekt voor zich dat de spelers in dit historische verhaal allen ook in historisch gekleed gaan. De gildebroeders dus ook en zelfs voorzien van hellebaarden. De 8 gildebroeders die deel willen uitmaken van de bewakingseenheid van de gevangen genomen graaf Jan II van Wassenaar dienen zich z.s.m. bij gildekoning Herman of zijn schrijver te melden. Uiteraard dienen zij te beschikken over een historisch tenue. U wordt op de hoogte gehouden over de te plannen oefenmomenten en een generale repetitie.

Afspraken rond het afscheid van ons ontvallen gildebroeders

Al te vaak hebben we in het verleden afscheid moeten nemen van overleden gildebroeders. We herinneren ons nog goed de afscheidsdiensten van Kees van der Veer, Frank Henry, Dolf Joekes en Wim Nagelhout. We worden er als gilde niet jonger op en het is te verwachten dat we vaker met deze harde werkelijkheid in het leven geconfronteerd gaan worden. Graag wil ik hier nogmaals uitleggen wat onze rol als gilde kan zijn bij het overlijden van een gildebroeder.

Als gilde kunnen wij op drie manieren onze betrokkenheid tonen naar de overledene en zijn nabestaanden, namelijk: Gilde aanwezigheid, Gilde aandacht en Gilde eer.

Bij gilde aanwezigheid is er geen rol voor het gilde weggelegd, maar zijn we uiteraard zoveel als mogelijk in burger gekleed aanwezig in de kerk/aula. Bij gilde aandacht heeft het gilde eveneens geen rol, maar zijn we allen en als gildebroeders-eenheid herkenbaar aanwezig in de kerk/aula en begraafplaats/crematorium. Dat betekent in het gildekostuum met baret. Bij gilde eer is er duidelijk een rol voor het gilde in de vorm van het dragen van of begeleiden van de kist en het plaatsnemen nabij de kist. Dat betekent b.v. in de grote kerk, in de banken van de Annakapel.

Bij gilde aandacht en gilde eer zijn we uiteraard voltallig aanwezig, maar zonder vlaggen, vaandels of troms en de Meesters en Schutterskoning zonder sjerpen.

In overleg met de familie kan uiteraard hiervan afgeweken worden en zijn bijzondere wensen mogelijk. Gilde aanwezigheid en gilde aandacht is op verzoek van een gildebroeder ook mogelijk bij het afscheid van zijn overleden partner/Anna. De afspraken rond gilde-eer zijn alleen aan gildebroeders voorbehouden. Bij elk

overlijden van een gildebroeder treedt het gildebestuur in overleg met de familie om te bezien wat haar rol kan en mag zijn. Uiteraard kunnen gildebroeders die dit wensen nu al kenbaar maken wat zij van hun gilde verwachten en deze wens zal in het overleg met de familie ook altijd gerespecteerd worden.

Uiteindelijk beslist de familie/nabestaande welke rol wij gaan vervullen.

De schrijver van het gilde zal namens het gilde een In Memoriam uitspreken.

Privacyreglement voor het Sint Annagilde

Ook het bestuur van het Sint Annagilde heeft een privacyreglement voor ons gilde opgesteld. Dit heeft u met een begeleidingsbrief via mail ontvangen. Van ieder van u wordt een toestemmingsverklaring (per mail) verwacht die u aan de gildeschrijver dient kenbaar te maken.

De privacyverklaring wordt daarmee onderdeel van Statuten en Huishoudelijk reglement van ons gilde. Daarnaast zal deze verklaring in de gildewebsite opgenomen worden.

Belangrijke data

5 juli schietavond (indien mogelijk bij Harry Zwerus)

28 juli Gaaij- of Koningsschieten

8 september Open Monumentendag en bezichtiging steenovens Hattem

18 september erewacht/burgerdeputatie Prinsjesdag

22 september Dikke Tinnefestival en rol in straattoneel

4 oktober schietavond

1 november schietavond

15 november gildedis

6 december schietavond