

Nieuwsbrief Annagilde september 2017

De kanonnen weer als nieuw

De kanonnen aan de haven zijn deze zomer door onze gildebroeders Joep Veltman, Dolf Moesker en Henry Kinket onder handen genomen en van een nieuwe ossenbloedrode kleur voorzien. Henry is nog niet tevreden met het resultaat want er is nog een tweede behandeling gevolgd. Heel goed is te zien dat ze er heel erg van opgeknapt zijn. Een prachtig staaltje van gilde-verantwoordelijkheid in de praktijk om Hattems erfgoed bij de tijd te houden. De aanpak van de kanonnen was nodig daar het houtwerk door weersinvloeden begon te scheuren waardoor water kon indringen en dat zou op den duur tot nieuwe houtrot kunnen leiden. We hebben als gilde echter beloofd dat dat niet meer zou gebeuren en vandaar deze mooie actie van deze gildebroeders. Dank en hulde. Het materiaal was beschikbaar gesteld door de firma Pruis schilderwerken en door Henry Kinket.



Terugblik op het Gaaischieten

Een ouderwets mooie en gezellige samenkomst van de broeders op de Sint Annahoeve, ofwel het landgoed van onze altijd gastvrije gildebroeder Harry Zwerus, zwaar ondersteund door zijn Henny. In optocht werd de nieuwe gaai binnengedragen en na het openingsshot door onze overprovisor, werd oud schutterskoning Harry het eerste shot gegund en hij werd van zijn versierselen ontdaan. Bovenin de hagelnieuwe mast werd de vogelcreatie van Gerrit Liefers en Henk de Graaf zwaar op de korrel genomen, wat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe schutterskoning die ook al schietprins was. Een bijzondere blijk van schietkunst, getoond door onze schietmeester Henk de Graaf. Driewerf hulde voor de nieuwe koning. De dames waren inmiddels met elkaar de strijd aangegaan en hier gingen de prijzen naar Truus Koopman en Lienke de Weerdt en naar Ans Cleijssen en Gerrie Jonker. Een uitgebreid verslag van deze geweldige middag en avond is reeds aan allen toegezonden.

Nieuwe gildebadges

De Meesters hebben besloten om alle gildebroeders te voorzien van het verbeterde gildelogo in badgevorm, welke op de borstzak van de blauwe blazer bevestigd dient te worden. Het oude logo bezat een nogal vreemd uitziende leeuw en een Anna te drieën die niet goed tot haar recht kwam. Nu zijn moeder Anna, dochter Maria en "kleinzoon" Jezus goed van elkaar te onderscheiden en ook de leeuw brult weer zoals het hoort. Met de gildedis zullen we allen dit logo met een banier eronder trots op onze blazers dragen. De logobadges worden gratis verstrekt, maar de Meesters verzoeken dringend er zelf voor te zorgen dat bij de gildedis ieder voorzien is van een degelijk bevestigde gildebadge op de blauwe blazer en daaronder het bijbehorende banier. Het logo boven deze Nieuwsbrief toont de nieuwe opzet van de gildebadge. Voor diegene die niet zo vaardig zijn met naald en draad hebben we een adresje van een handige mevrouw, die dit tegen redelijke kosten (€4,-) kan doen.

Gildebroeder en zilversmid Bram gaat er mee stoppen

Gildebroeder Bram en zijn Hanny gaan stoppen met hun zaak en houden nu leegverkoop. Wie weet is er nog iets dat u altijd al wilde hebben of waarmee u een speciaal iemand wil verrassen. Gelukkig

blijft Bram voor ons gilde behouden en heeft hij ons toevertrouwd dat hij voor gilde-zilverwerk altijd beschikbaar blijft. Da's hartstikke mooi en natuurlijk wensen we hen nog een fantastische toekomst met mooie zeilreizen en schuttersgeluk.

Gildesamenkomsten en broederschap

Een onderwerp dat met name onze overleden gildekoning Frank Henry erg aan het hart ging. En terecht. Toch moeten we constateren dat een aantal gildebroeders maar weinig op de gildebijeenkomsten door het jaar gezien worden en dat is heel jammer. Naast het schieten doen we meer met en voor elkaar. Ons wel en wee doornemen, elkaar bijpraten, steunen, bemoedigen, adviseren, zingen en gezondheid wensen (proost). Toch is dat schieten voor een schuttersgilde natuurlijk wel een essentiële kernactiviteit. Diegene die fysiek niet meer kunnen zijn uiteraard vrijgesteld, maar de rest zou toch mee moeten doen. O.a. daarvoor is het twee maal opgelegd schieten (waarvan eenmaal op de veer) ingesteld en een aantal van de broeders heeft deze schietklasse al gevonden. Bij de telling van de scores wordt al rekening gehouden met het feit dat er altijd wel een donderdag of twee, drie kunnen uitvallen, maar van de tien gildeschietavonden per jaar, wordt van zeven de totaalstelling bepaald en wordt ook nog eens de slechtste score niet geteld. Alleen in de maanden januari en augustus wordt niet geschoten. In principe moet het dus mogelijk zijn dat ieder (die dat fysiek nog kan) zeven van de tien schietavonden mee kan doen in de competitie. Maar tenminste vijf gildebijeenkomsten per jaar zou men toch aanwezig dienen te zijn, wil er nog sprake kunnen zijn van enige binding met het gilde. Als iemand minder dan 5 keren per jaar aanschuift bij het gilde is de kans op vervreemding groot en dat is in een broederschap nooit bedoeld. Kom dus zoveel als mogelijk, gewoon voor uzelf en voor uw broeders, maar kom tenminste vijf maal per jaar. Dat mogen we toch van ieder van u verwachten. Als u dan toch komt, doe dat dan ook zoveel als mogelijk in het gildekostuum, zodat we weten waar we mee bezig zijn en ook voor elkaar en Hattem herkenbaar willen zijn.

Volgende nummer in december

De volgende Nieuwsbrief zal in december verschijnen met daarin uiteraard een terugblik op de Gildedis en de schietuitslagen en prijswinnaars.

Belangrijke data

donderdag 5 oktober schietavond,

donderdag 2 november schietavond,

donderdag 16 november Gildedis in Franse School (inloop v.a. 18.30 uur)

donderdag 7 december schietavond,

donderdag 4 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie Franse School.