

## Nieuwsbrief Annagilde juni 2017

### De nieuwe mast voor de Gaaij

De nieuwe ruim 15 meter hoge mast voor de Gaaij ligt geschild en geschaafd, gepolijst en gecoated weer klaar voor tenminste de komende 15 jaar. Alles is er aan gedaan om die vogel straks een toppositie te geven, om er vervolgens op brute wijze weer vanaf geknald te worden. Zelfs het nest en de positie van de eieren is aangepast aan paal en schutterskwaliteiten. Want zo zijn wij, schutters van het Sint Annagild. Eens per jaar krijgt die door gildebroeder Gerrit Liefers met zorg gemaakte prachtige vogel, het zwaar te verduren. Dat vinden de broeders leuk en noodzakelijk om uit hun midden weer een Koning te kiezen, de man die vol trots kan zeggen dat hij dat weerloze beest naar beneden wist te halen, om vervolgens een jaar lang met een speciale sjerp en gildespeld gekroond rond te lopen. Wat een barbaarse lol om het lot van deze zo zwaar belaagde en ernstig bedreigde vogelsoort, die zich jaarlijks prijs moet geven aan de aloude gewoontes van het Hattemse schuttersgilde. Want zonder Gaaij geen Koning en zonder Koning geen kroning en ook geen beloning voor weer een jaar lang paraatheid, broederschap en discipline. Leve de Koning. O ja, het Gaaijschieten is dit jaar niet op zaterdag 22 juli maar op vrijdag 21 juli!!! Voor alle zekerheid zal daarover vast nog een mailtje rondgaan, met alle marsorders.



### Buiten schieten

Wat een heerlijkheid om buiten te schieten en te genieten. Bij gildebroeder Harry kon dat begin juni weer en als het weer meezit doen we dat de 6e juli gewoon weer. De bijna jarige Henk de Graaf trakteerde op kaas en flinke stukken heerlijke worst. Dranken werden als vanouds geschonken door Gerrit de Weerdt, Dirk van der Worp en Evert Liefers en de gezellige nazit rond de opgeporde buitenkachel van Harry maakte alles helemaal af. Ongeveer 20 mannenbroeders bleven nog lang napraten. O ja, er werd natuurlijk ook geschoten en ook op dat gebied wisten de mannen hem goed te raken. Algeheel winnaars met beide precies evenveel punten waren Henk de Graaf en Gerrit Liefers, onmiddellijk gevolgd door Co Karssing. In de rode groep werd alweer Karel Fros topschutter. De winnaars in de gele en blauwe categorie ben ik even kwijt. Mooi was dat Henry van der Kolk er ook bij kon zijn en dat zal hem hopelijk gesterkt hebben om de aanstaande operatie aan zijn been goed te ondergaan. Broeder Dolf is momenteel goed herstellende aan zijn revalidatietraject begonnen. Verlost van bandage en plaatwerk leert hij dus weer op eigen benen te staan. De familie Loeff kampeert onverwacht samen met de Kinket family nabij een prachtig meer in Oostenrijk en laat allen groeten. Buurman Henk kende geen enkele angst daar op dat hoge dak, al schoten de pijlen gevaarlijk dicht onder hem door. Als iedereen weer hersteld is, dan kunnen we ons schutterspeloton voor een tactische drill in een bootcamp weer optuigen om moedig voorwaarts te gaan met geharde veteranen, geoefende scherpschutters, trotse vlaggendragers, een enkele telganger, het opzweepende ritme van onze tamboers en dat alles onder de strakke leiding van onze eigen drillsergeant Teus. Ik zie er nu al naar uit.

### Korte terugblik jaarvergadering

De jaarvergadering kende een ongewoon snelle doorloopsnelheid. Rond 21.00 uur was alles besproken, geaccordeerd en/of als niet relevant terzijde geschoven. De nazit duurde beduidend langer dan de agendabehandeling en dat is goed. Groot voordeel was dat er geen huishoudelijk reglement aanpassingen geagendeerd stonden, want daarover kan men kort, maar meestal lang van

stof zijn. De club blijkt zowel fysiek als ook financieel gezond te zijn en kan nog jaren mee, mits we tijdig verjonging weten binnen te halen. De boekhouding zag er weer prima uit en de schrijver heeft met algemene stemmen voor nog eens drie jaar bijgetekend. De kledingcommissie krijgt nog even tijd voor haar in spanning afgewachte voorstellen. Met het Gaaijschieten zullen we meer duidelijkheid gaan krijgen. De kanonnenwerkgroep zal deze zomer met kit en lak, met kwast en schuurpads zich vol overgave en deskundigheid storten op de twee stadskanonnen aan de haven, zodat ook deze oude krijgers weer jaren meegaan.

### **Terugblik Koningsdag**

We stonden er weer, in een binnenstad vol leven en gezelligheid. Onze schietbanen werden door jong en wat ouder gevonden en ten volle gebruikt. Vooral de kinderbanen bleken gewild en de broeders die daar instructie gaven, waren aan het eind van de dag behoorlijk gesloopt. Voldoening en trots maakte zich meester van deze oppasopa's die een natuurlijke aanleg bleken te hebben in het omgaan met jonge boogschutters, die allemaal een ridder Ivanhoe of Floris of Lancelot of een andere eigentijdse held wilden zijn. De medailles en schutterscertificaten vonden gretig aftrek. Samen maakten we er een feest van en het nieuwbakken Oranjebestuur was dankbaar en blij met de nieuwe invulling van Koningsdag 2017. Dit zal volgend jaar zeker weer gebeuren en nog verder uitgroeien. Het enorme verrijdbare podium bleek een schot in de roos. Mooi wat er allemaal gebeurt in die tent daar aan de Stadslaan, maar in de stad werden we pas echt verwend.

### **Waarom niet schieten in augustus**

Net als in de maand Januari is ook Augustus een rustmaand. We dienen onze schutters ook hun broodnodige rust en tijd voor herstel te geven, wetende dat zij daarna weer het uiterste van zichzelf zullen vragen. Een tijd ook om de tussenstand en de balans op te maken over wie nu in elke schietklasse de topschutters zijn. Ook de mindere schutters worden beoordeeld op hun inzet en broederschap. Dat kon wel eens net zo waardevol zijn als hoge scores. Uiteindelijk gaat het niet om de hoeveelheid zilverwerk op de blazer, maar om de menselijke waarde voor onze club. Zeg maar het goud van binnen. Gelukkig hebben een flink aantal broeders beide kwaliteiten in huis.

### **Hanzedagen in Kampen**

Gevraagd werd wat ons gilde kon betekenen voor de Hanzedagen deze zomer, met de stad Kampen als glorieus centrum van alle acties. Niets dus, want de afspraak was dat alle andere Hanzesteden uit respect voor Kampen geen activiteiten zouden ontplooiën om aan die stad alle eer en aandacht te geven, die het verdient. Volgend jaar in Harderwijk konden we wel weer eens van de partij zijn. De gemeente zal dan wel tijdig moeten aangeven wat men van ons gilde verwacht. Hattem zal zich als Rond Uit en als middenstand wel laten zien in Kampen en haar Hanze heden en verleden tonen.

### **Dries en Gerrie Jonker geëerd voor hun inzet voor heel veel.**

Wat een fantastisch moment, toen Dries en zijn Gerry beiden gehuldigd werden voor hun grote en al jarenlange verdiensten voor de stad Hattem. Waar zitten die twee nou niet in? Kerk, beeldhouwers-gilde, bakkerijmuseum, cultuurfonds, politiek, scouting ..... Een kleine delegatie van ons gilde mocht erbij zijn en de apetrotsse gehuldigden feliciteren met hun onderscheiding. Inmiddels kent ons gilde al zes van deze leden van verdienste in de Orde van Oranje Nassau. Ook op dat front blijkt ons gilde betrokken en heel sociaal te zijn met de waarden van onze stad Hattem. Chapeau voor Gerry en Dries. Dik verdiend en eigenlijk wat aan de late kant.

### **Volgende nummer in september**

De volgende Nieuwsbrief zal in september verschijnen. Daarin natuurlijk een terugblik op het Gaaijschieten en bijzondere zomerbelevissen. Onze zeezeilers Bram en Karel hebben vast mooie verhalen over verre kusten, opduikende walvissen, beluga's en narwals en kolonies pelsrobber, Jan van Genten, rondstruinende ijsberen en langsijz kajakkende Inuïts en natuurlijk zware weersomstandigheden, kruiend of smeltend poolijs, het Noorderlicht en andere bijzondere natuurervaringen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit niet geldt voor Karel want die gaat niet verder dan via de Oostzee of een ander goed bevaarbaar water richting Berlijn. Maar toch.... Je weet maar nooit wat (of wie) hij onderweg allemaal kan tegenkomen.

De Meesters wensen u een fijne vakantietijd, behouden vaart en wel thuis. Tot ziens bij het Gaaijschieten of op donderdag 7 september.

### **Over de IJssel**

Op de stroming van de IJssel,  
glijdt het land aan mij voorbij,  
wilgen, weiden, uiterwaarden,  
roodbont vee, een boerderij.

In het water van de IJssel,  
spiegelt zich het hemelwerk,  
wolken jagen door de golven,  
beeld gestold tot meesterwerk.

Aan de oever, op een kade,  
klingelt licht een carillon,  
torens, schepen, roezemoezen,  
stad die glinstert in de zon.

Altijd gaan en altijd komen,  
veren, bruggen, verre dromen,  
is daar aan de overkant,  
nog een ander, groener land?

Waar ik ook maar heb gezworven,  
altijd trok zij mij naar hier,  
naar haar boezem, voedstermoeder,  
ik ben een kind van de rivier

Alet Boukes, stadsdichter Zwolle.