

# Nieuwsbrief Sint Annagilde, maart 2017

## Van de redactie

Voor u ligt het tweede exemplaar van de Nieuwsbrief van het Anna gilde. Hierin aandacht voor de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie, de Daendelslezing, de uitwisseling tussen Smash 70 en ons gilde op 16 maart, onze inzet tijdens de Koningsdag op 27 april, de omgewaaide paal voor het Gaaijschieten, de bevindingen van de kledingcommissie, de meestersjerpen krijgen de namen van de trotse dragers, de in aanbouw zijnde nieuwe gilde-website, noodzakelijk onderhoud aan onze stadskanonnen bij de haven en de kooi van Van Wassenaer komt terug. Veel leesplezier gewenst.



## Nieuwjaarsreceptie

Het was druk en heel gezellig daar in de Franse School op die 5<sup>e</sup> januari. Eten en drinken werden uitstekend verzorgd door Tonie en zijn team en (met algemene instemming) inmiddels traditie dat het gildebestuur de onkosten dekt. Koning Herman nam ons mee door hetgeen we dit jaar allemaal gaan doen. Geen tijd om in te dutten. Een springlevend schuttersgilde dat barst van de ambities. We zijn benieuwd waar de kledingcommissie mee gaat komen en er komt een nieuwe (kleinere) gildewebsite in de lucht. Het jaar 2017 ligt precies 10 jaar na de instandhoudingsbijeenkomst van ons gilde op 22 maart 2007. Op een bestaan van ruim 550 jaar natuurlijk peanuts, maar toch..

## Daendelslezing

Mw.dr.Hagen nam ons mee in het levensverhaal van gematigd patriot en vooral diplomaat Rutger Jan Schimmelpenninck. Een boeiend en vooral plezierig gebracht verhaal van een ijdele man en tijdgenoot van onze eigen houwdegen, Herman Willem Daendels. Schimmelpenninck was de grondlegger van onze grondwet en het belastingstelsel. Voor even als raadspensionaris, "president" van Nederland. Voor die persoon, het Daendelscomité en alle aanwezigen in de Grote Kerk vormde het gilde weer de erewacht. Koor Cantabile zong enkele prachtige nummers en nadien hebben we onze plastic munten verzilverd in een gezellige nazit bij restaurant Banka.

## Uitwisseling leden Smash 70 en Annagilde

Donderdag 16 maart vanaf 19.30 uur wordt een kijkje in elkaars keuken gegund, ofwel wij mogen tafeltennissen en de leden van Smash gaan kennis maken met het kruisboogschieten. Een leuk initiatief waarbij ik niet gelijk verwacht dat onze gildebroeders massaal het batje ter hand nemen, maar wellicht zijn er jongere tafeltennissers die iets voelen voor het Annagilde. Zou goed zijn voor onze toekomst. We gaan het zien en beleven.

## Koningsdag

27 april, tussen 13.00 uur en 17.00 uur zal ons gilde weer de volwassenen- en kinderschietbanen opzetten tegen de kerkmuur. Tenminste 12 schutters zullen daar samen groot en klein bijstaan en kennis laten maken met het kruisboog schieten. Afgesproken is dat kinderen bij 3 maal omschieten van het bordje een schutterscertificaat krijgen en bij 4 maal een prijsje (b.v. een medaille) en volwassenen krijgen een medaille bij het behalen van tenminste 30 punten bij 4 schoten. Als onderdeel van het plan om de binnenstad met Koningsdag levendiger te maken, doet ons gilde graag een duit in het zakje. Nu maar hopen dat ook het weer koninklijk zal zijn.

### **De paal ging van zijn stokkie**

Tijdens de storm van enkele weken geleden ging de grote paal voor onze Gaaij verloren. Een heftige rukwind zorgde dat ie net boven de grond afknapte. We moeten dus op zoek naar een nieuwe boom van zeker 'n meter of 16 lang. Waar vind je die en hoe krijg je die in dat weiland van broeder Harry en ook, hoe gaan we die goed en veilig verankeren? Een mooie klus voor onze broeders, want straks in juli moeten we toch weer op de Gaaij en haar eieren kunnen schieten. Die lol zullen we ons niet laten afnemen. Hoewel Harry elk jaar die paal tot diep in de grond met teer behandelde, is het na 10 jaar toch mis gegaan. Niets is voor de eeuwigheid gemaakt. Ook de paal voor de heilige Anna niet. Gelukkig is een stevige lariksboom gevonden. Nu nog schillen, vervoeren en opzetten. Kan ie weer jaren mee.

### **Kledingcommissie**

Een commissie bestaande uit Frank Nollen, Harry Kremer, Dirkjan Septer, Gerrit Liefers en adviserend lid Dirk v.d.Worp gaat de kledinglijn van ons gilde aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. Wat moet blijven, wat moet veranderen of vernieuwen en waar moet er wellicht iets bij. We zullen het allemaal horen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 april a.s.

### **Meestersjerpen op naam**

De sjerpen van de gildemeesters (waaronder ook de Marsmeester) krijgen de namen van de trotse dragers. Net zoals dat bij de sjerp van de schutterskoning gaat, zal dat dus nu ook gelden voor de meester-sjerpen. Zo zal ieder kunnen zien dat op de gildekoningssjerp natuurlijk de naam van Frank Henry zal prijken. Al die broeders die zich als Meester verdienstelijk hebben gemaakt voor ons gilde worden op deze wijze vereeuwigd en hulde gebracht.

### **Gildewebsite**

Een nieuwe gilde-website, te vinden onder de naam: [sintannagildehattem.nl](http://sintannagildehattem.nl) zal straks geraadpleegd kunnen worden. De nieuwe webhoste wordt One.com en is daarmee een heel stuk goedkoper dan de voorganger. Die oude site is geheel verdwenen en dat betekent dat een nieuwe, veel eenvoudiger site gebouwd moet worden. Dat is momenteel gaande en bedoeling is, dat rond de zomer deze site operationeel is. Geen afgeschermd schuttersdeel meer met persoonlijke profielen en schietuitslagen. Dat is niet nodig, daar die zaken per mail bij ieder binnenkomen. De site is met name bedoeld voor buitenstaanders die iets willen weten over ons gilde, maar natuurlijk ook voor eigen leden. Die kunnen gemakkelijk die site bekijken, daar er geen toegangscode meer nodig zijn. Wat kunt u zoal vinden. Een klein stukje geschiedenis, het jaarprogram, de Nieuwsbrieven natuurlijk en onze statuten. Ook iets over onze versierselen (vaandel, keten, sjerpen, spelden) onze lijst met leden en oud leden, een overzicht van de schutterskoningen vanaf 2007 en gildekoningen en de andere leden van het huidige gildebestuur (de Meesters) en natuurlijk ons bereikbaarheidsadres voor fanmail en likes.

### **De Draek en de Beuse Griete**

Het houtwerk van deze stadskanonnen vraagt dringend om een stukje onderhoud. Kleine scheurtjes in de liggende delen dienen gedicht en bijgewerkt te worden. Een klein groepje gildebroeders gaat hiermee in het voorjaar aan de slag. Kit en verf zijn geschonken, maar de arbeid moet van ons komen. Gelukkig zijn die mannen steeds weer te vinden en zo hoort dat in een broederschap.

### **De kooi van Van Wassenaer**

Wie kent niet het verhaal van die gelouterde Amsterdamse legeroverste Jan van Wassenaer (Jan met de kaak) die tussen 1512 en 1514 in Hattem in een stalen of houten kooi gevangen werd gehouden in

