



Nieuwsbrief Annagilde Hattem, december 2020

Een hart onder de riem

Juist in tijden als deze is saamhorigheid een groot goed. En dat 'samen' is nou net wat we vreselijk missen maar (nog) niet moeten doen. Gelukkig is er de Nieuwsbrief die ons op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Zo hebben we kunnen lezen en ervaren, wat het betekent om inmiddels drie gildebreders en een gilde Anna te moeten missen en een andere broeder die het ternauwernood van het Coronavirus wist te winnen, maar er nog niet is. Zware klappen voor een kwetsbaar broederschap dat zijn adem inhoudt voor de toekomst. En toch... we blijven hoopvol uitzien naar betere tijden dat we weer mogen samenkomen, de bogen mogen kruisen en proosten op het leven. Volgend jaar zal als alles weer "normaal" is (hopen we), alsnog het Dikke Tinne festival in de maand september gevierd gaan worden. Ook wij zullen dan weer van de partij zijn. Als het weer mag, zal een eerste actie zijn het brengen van een bijzonder gildesaluut aan onze broeders Joost, Henry en Rudolf en hopelijk kan ook Frank daarbij zijn. Uiteraard zal dit in overleg met de familie ingevuld worden. We hopen en bidden dat niet meer gildebreders of hun huisgenoten door Corona of andere ziekten getroffen worden. Blijf gefocust, blijf hoopvol, blijf gezond. Deze hartenkreet laten de Meesters graag gepaard gaan van een hartverwarmende oppepper in de donkere dagen van december. Geniet ervan.

Overlijden Rudolf Suermondt

Alweer moesten we afscheid nemen van een prominent gildelid. Een grote man in postuur en in persoonlijkheid. Tweemaal werd hij schutterskoning en in alle jaren dat hij zich inzette voor, en ons toesprak over zijn gilde, was dat altijd met grote aandacht voor de mens en zijn goede bedoelingen. Als Rudolf sprak, luisterde ieder met aandacht en grote genegenheid. Zijn stemgeluid was onovertroffen. De dood van zijn vriend Joost Hulsbergen heeft hem hard geraakt. Ik ben ervan overtuigd dat ergens de mannen die ons zijn voorgegaan samen een toast uitbrengen op het welzijn van ons gilde, dat ondanks de grote klappen die we dit jaar opliepen, moedig voorwaarts blijft gaan, al is dat nog even op afstand. Dat zijn we aan hun en onszelf verplicht. Het werd mij vergund om Rudolf thuis te midden van zijn dierbaren nog eenmaal te mogen zien. De kist werd op dat moment door de kleinkinderen versierd met kleurrijke tekeningen en opa had duidelijk die kenmerkende, tevreden glimlach om de mond en zag dat 't goed was. Heel bijzonder en mooi eigenlijk. De uitvaart was groots en met een zee aan bloemen en een fles jenever en natuurlijk onze erewacht op de Markt bestaande uit vele gildebreders, zoals dat hoort bij een dierbare gestorven kameraad. De herinneringen aan de aimabele dokter Suermondt, geliefd huisarts in Doornspijk, mensenvriend en gewaardeerd lid van de gilderaad, zullen voor altijd en met groot respect in onze gilde-analen vermeld staan. 'Met mij gaat het goed' stond er boven de rouwkaart. Wij geloven dat dit voor Rudolf en al onze overleden broeders en zuster ook zo is. Voor hun echtgenoten, hun kinderen en kleinkinderen wensen we dat van harte toe. Willemien blijft onze gilde-Anna en samen met haar zullen we op een gepast moment en op speciale wijze afscheid nemen van vriend Rudolf. Willemien vroeg mij haar grote dank over te brengen voor zoveel eer door de gildebreders op Rudolfs laatste gang. Het heeft haar en de kinderen goed gedaan.

Geen gezamenlijke maaltijd tot besluit

Een gildedis zonder eters is als een bruiloft zonder gasten. Jammer dat ook onze gildedis niet door kon gaan. Zelfs de afsluiting van ons zo gehavende gildejaar, mochten we niet houden. We zagen het allen wel aankomen. De overheidsmaatregelen werden steeds dwingend. Corona bepaalt nog steeds ons hele doen en laten en heeft in ons gilde haar sporen achtergelaten. Toch denken we aan elkaar en hopen zo snel als mogelijk weer bij elkaar te komen. Het jaar 2020 is er een om snel te vergeten en ook weer niet. Dit jaar heeft ons hard op de betrekkelijkheid van ons bestaan gewezen. We blijken heel kwetsbaar en zien vol zorg en mededogen naar elkaar om. Hopelijk dat 2021 toch weer zon en warmte in onze levens

toelaat. Dit wensen we vooral toe aan hen die een dierbare verloren en met een nieuwe werkelijkheid moeten omgaan of in angst en spanning een ernstig zieke bijstonden, voor zover dat mogelijk was.

Inhuldiging Marleen Sanderse als burgemeester van Hattem

Op de uitnodiging tot deelname als overprovisor aan ons gilde, gericht aan onze nieuwe burgemeester Marleen Sanderse zullen we nader horen. Een welkomsgesprek met haar en de gildekoning en ondergetekende staat gepland voor 15 januari a.s. Daar zal ook het meest geschikte moment van de inhuldiging van haar en haar gezin besproken worden. We houden u op de hoogte.

Belangrijke data

De geplande Nieuwjaarsreceptie op donderdag 6 januari 2021 met onze Anna's zal ook vanwege Corona niet doorgaan. Het is nog niet verantwoord en we mogen niet verslappen. Dat kunnen zeker wij ons niet veroorloven.

Het betekent wel dat we de hoop hebben om op z'n vroegst in februari of maart voor het eerst weer samen te komen en te schieten, maar we moeten ook hier een slag om de arm houden. Afstand, groepsgrootte, vaccinatieprogramma en hygiëneregels blijven bepalend. U hoort nader.

Een jaarprogramma 2021 kan dus nog niet gepubliceerd worden.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in maart 2021. Met u hoop ik, dat een jaar na de start van alle ellende, er een beloftevol begin zal zijn van:

- grootschalige entingscampagne met een effectief vaccin
- afnemende kracht van het Covid-19 virus
- normalisering van ziekenhuiszorg, wijk- en buurtzorg en herstel van goede voorzieningen en contacten in verpleeg en verzorgingshuizen
- blijvend respect voor verpleegkundigen, verzorgenden, handhavers en beleidsmakers
- bewust/betrokken omgaan met elkaar, leefregels en gevoeligheden
- warme, oprechte interactie en nabijheid
- herstel van vertrouwen in nieuwe kansen, mogelijkheden en groei
- blijvende aandacht voor 'achterblijvers' en hulpvragers

De Meesters wensen allen een jaar van nieuwe kansen en hoopvolle vooruitzichten. Van liefde en nabijheid in een nieuw en menselijk normaal. Vredige kerstdagen en een beloftevol en vooral gezond 2021. Het ga u allen goed.

*Heb in de donkere dagen van dit jaar,
wat zorg en aandacht voor elkaar.
Er is zoveel dat we niet begrijpen of vermoeden,
het lot treft zo vaak de zwakken en de goeden.
Wacht niet met begrip en een goed gebaar,
doe 't nu en in het nieuwe jaar.
Waak als broeders en als hoeders voor wat goed is en waar,
doe wat nodig is, laat wat overbodig is en neem het leven niet te zwaar.
Wat je geeft zul je ontvangen, dus blijf delen zonder maat,
blijf geloven in kracht van boven, dat het langzaam beter gaat.
Gerard.*

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie kunt u terugvinden op onze gildewebsite: www.sintannagildehattem.nl