

Nieuwsbrief Annagilde Hattem, december 2019

Terugblik Gildedis



Een wel heel bijzondere gildedis deze keer. We begonnen al om zes uur met een gastvrij geserveerd welkomstdrankje, door Tonie en zijn Margreet, daarboven in die prachtig aangeklede Ridderzaal van de Franse School. De reden van deze vroege start van de dis, was de onthulling van het statige wapenschild van het gilde, waarover verderop meer.

Aan het begin van de dis stond de gildekoning even stil bij de gildebroeders van het eerste uur, Rudolf Suermondt en Henry van der Kolk, die vanwege ziekte er niet bij konden zijn. Ze worden zeer gemist, temeer daar hun inbreng altijd gestoeld is op de rijke gebruiken van ons gilde en de waarden van broederschap in de breedste zin van het woord. Een bemoedigende toast wordt op hun herstel en terugkeer uitgebracht.

Tijdens de dis leverde de overprovisor met een Clausiaans gebaar zijn gilstropdas in. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zullen we officieel afscheid van hem en zijn Harriët gaan nemen, in de hoop in 2020 een nieuwe overprovisor te mogen verwelkomen.

De avond was ook bijzonder door nog zo'n opvallende gildebroeder, Dolf Moesker, met zijn uitstekend gedocumenteerde verhaal over de Hollandse kazematten langs de Hattemse zijde van de IJssel. Tot stand gekomen in de tijd van het 'gebroken geweertje' en zonder echt gebruikt te zijn, gelijk overgenomen door de bezetters, die extra schietgaten maakten aan de zijde waar zij de vijand verwachtte. Naast de grote kazematten met geschut gericht op verkeersbrug en spoorbrug, ging het ook over zinkschepen, springladingen en rivierkazematten met dikke stalen deuren, die de bezetter weer graag gebruikte in de staalproductie voor tanks en kanonnen. Een zeer verdiende fles mooie wijn als dank voor deze man die ook zoveel weet over Hoeffler en Daendels en over de stadskanonnen en over, nou ja, heel veel.

Gildebroeder Piet Hein Steinmetz beschreef op ludieke en sprekende wijze de historie van zijn eigen woonhuis in de Ridderstraat en hoe dat vroeger, tezamen met dat van zijn buurman en gildebroeder Bram van de Loosdrecht deel uitmaakte van de secretarie van de Stichting d'Oude Vrouwen. Er blijkt toch elke keer weer erg veel historisch besef te bestaan onder de broeders.

De schietprijzen bestaande uit Hattem cadeaubonnen, werden weer uitgereikt door de gildekoning, schutterskoning Bert Cleijnsen en schietmeester Henk de Graaf. Om mee te dingen naar de prijzen moeten de schutters tenminste zeven schietbeurten hebben gehad en daar komen niet alle schutters aan. Tenminste drie broeders moesten door ziekte meermalen verstek laten gaan. Schietmeester Henk de Graaf ging er met een gemiddeld aantal punten per oefenavond van 57,57, zelf met de hoofdprijs vandoor en mag zich schietprins noemen. Tweede plek met slechts één punt minder was voor oud schietprins Co Karssing en derde werden met exact evenveel punten Gerrit Liefers en Gerrit de Weerd. In de gele schietklasse waren de eerste drie prijzen voor respectievelijk Gerard Libert met een gemiddelde van 54,42 per schietavond, Wim Gerritsen en Piet Hein Steinmetz. Ook hier zaten de broeders elkaar dicht op de hielen. De blauwe klasse kende slechts twee winnaars, met Gerrit Jan Potgieter met een gemiddelde van 52,28 per schietavond en twee Evert van Olst.

In de rode klasse (twee maal opgelegd) werd Bert Cleijnsen eerste met een gemiddelde schietscore per avond van 57,28 (een schutterskoning waardig) en werd Karel Fros tweede en jawel, ons nieuwe aspirant lid Jos van Egmond pakte ook een prijs mee. Een belofte voor de toekomst.

Een woord van dank en waardering werd gericht aan Henk de Graaf die ervoor gezorgd heeft dat de keten van de schutterskoning een ware metamorfose heeft ondergaan. Zilverwerk van hoog gehalte, om oprecht trots op te zijn. Alle penningen hangen nu net zo mooi in het gelid als gildebroeders op een exercitieterrein. Het wordt steeds mooier in onze gelederen.

Hoogtepunt van deze gildedis was de installatie van de nieuwe gildebroeders Jos van Egmond en Reint Groenewoud. Met de hand aan het vaandel verklaarden zij zich bereid zich volledig te willen inzetten voor het gilde, haar beginselen en betekenis voor onze stad Hattem. Op het gebied van het hanteren van de strijdbogen staan zij reeds hun mannetje, dus ze hebben bewezen om in roerige tijden opgesteld te kunnen worden aan de oostzijde van de stadsmuur, tussen de Hoenwaardse poort en de Lennartstoren, waar in het verleden de hevigste aanvallen op de stad werden uitgevoerd. De vuurdoop zullen we maar zeggen.

Dirk van der Worp werd met een mooie fles wijn bedankt voor zijn niet aflatende (stille) inzet voor de gelagkamercommissie. Een voorbeeld van een broeder die zich voortdurend toegelooft in dienst stelt van zijn medebroeders en de goede sfeer in het gilde. Bravo. Ga zo door. Hij heeft inmiddels wat meer vrije tijd gekregen.

Zou ik bijna vergeten te melden dat het stampottenbuffet uitstekend verzorgd en overheerlijk was, net als de wijnen en de zeer attente bediening. Hulde en dank aan Tonie en Margreet.

Gift Rabo Clubsupport van €.269,97

Mede door het stemgedrag van de broeders kon ons gilde een mooi geldbedrag bijschrijven van €.269,97,- uit de RABO clubsupportactie. We zijn hier heel blij mee en het geeft aan dat we historisch meetellen en dat ook duidelijk hebben kunnen maken. We hebben al een passende bestemming voor dit geld, namelijk het vakkundig herstellen van ons gildevaandel, dat tezamen met de zilveren schutterskoningsketen ons belangrijkste gilde-attriboot vormt.

Definitieve plaatsing van ons wapenbord



Het prachtige wapenschild van ons gilde heeft een opvallende en verdiende plek in de Hattemse samenleving gekregen. De hal van het Stadhuis is sinds 14 november j.l. een opvallend meesterwerk rijk. Het wapenschild werd in het bijzijn van het voltallige gilde, onthuld door overprovisor Jan Willem Wiggers en de maker, Gerrit Liefers. Deze laatste vertelde met hoeveel toewijding het geheel tot in de kleinste details tot stand was gekomen. Een meerjaren project waarbij t.a.v. materialen en kleurgebruik diepgaand onderzoek was gedaan om een historisch verantwoord geheel te verkrijgen. Trots klonk het gildelied door de gewelven van het stadhuis; de plaats ook waar het gilde enkele honderden jaren geleden nog een eigen gildekamer bezat, maar hen wegens herhaaldelijk ongedisciplineerd gedrag de toegang werd ontzegd. We zijn voorzichtig op de weg terug. In het Veluws Nieuws werd aandacht aan deze onthulling besteed. Jan Willem Wiggers was overigens erg verguld met deze laatste taak die hij als overprovisor mocht uitvoeren en hoewel hij er niet meer over gaat, had hij zo zijn twijfels of het nog goed zou komen met die gildekamer.

Nieuwjaarsreceptie Sint Annagilde

Op donderdag 2 januari a.s. houdt het Annagilde weer haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie voor de gildebroeders en hun Anna's. Traditiegetrouw wordt dit eerste grote samenzijn vanuit de clubkas betaald. Van 20.00 tot 22.00 uur is een ieder weer welkom in de Franse School. Tijdens deze avond zullen overprovisor Jan Willem Wiggers en zijn Harriët officieel afscheid nemen van ons gilde. We zullen hun warme betrokkenheid gaan missen en spreken alvast de hoop uit dat we in 2020 een nieuwe overprovisor mogen begroeten.

De gilde website

Raadpleeg onze gildewebsite: www.sintannagildehattem.nl Daar vindt u o.a. ook deze en alle andere nieuwsbrieven en steeds meer andere relevante gilde-informatie.

Feest bij het buurgilde van Sint Maarten

Op 1 juni 2020 gaan we als gilde onze jubilerende broeders van het Sint Maartensgilde in Epe een hart onder de riem steken. De gildebroeders die ons gilde daar gaan vertegenwoordigen zullen tijdig geïnstrueerd worden over hetgeen van hen verwacht wordt. In ieder geval lopen we (in vol ornaat) mee in de grote gilden optocht door het dorp. Ook zal er geschoten gaan worden met de kruisbogen en uiteraard zal er veel tijd zijn voor het aangenaam uitwisselen van schutterspraat. We houden u op de hoogte. Aanmelden kan nu al bij uw schrijver.

Belangrijke data

5 december gilde-avond
2 januari Nieuwjaarsreceptie
6 februari gildeavond
5 maart gildeavond

Wij bereiden ons voor op de kerstdagen terwijl:

- * de wereld door haat, wantrouwen, corruptie en willekeur in brand staat
- * het vluchtelingenprobleem onze grenzen bereikt en overspoelt
- * overal ter wereld mensen worden geïntimideerd, vervolgd, verdrukt en buitengesloten
- * de naam van God gruwelijk misbruikt wordt voor goddeloze praktijken
- * angst, paniek, onzekerheid, maar ook aso gedrag het straatbeeld beheersen
- * mensen bloedgeld verdienen aan handel met terroristen en dictators
- * bommen vallen op goede en slechte mensen, helpers en slachtoffers
- * jongeren zich uit onvrede en valse ideologieën aansluiten bij moordcommando's en haatpredikers
- * onze "vrije meningsuiting" respectloos en onverantwoord doorklinkt, om mensen uiteen te drijven, angst aan te jagen en te beledigen
- * kinderen gebruikt worden als goedkope werkkrachten, lokaas, schild en soldaten
- * vrouwen achtergesteld, mishandeld, verkracht en verhandeld worden
- * geweld nieuw geweld uitlokt met nog meer fanatisme en gruwelijkheden
- * de kloof tussen arm en rijk, kansloos en kansrijk steeds groter wordt
- * veel spierballentaal en schijnveiligheid niet beletten dat gekken kunnen toeslaan
- * onze aarde afstevent op levensbedreigende opwarming, vervuiling en verspilling
- * we steeds meer zien dat oude waarden en vanzelfsprekendheden snel onderuit gaan.
- * we collectief lijden aan vervlakking, geheugenverlies, wantrouwen en egoïsme
- * u een vreselijk verhaal voorgehouden wordt, dat u nu al helemaal niet wilde horen
- * we weer zeggen en van harte hopen: "Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil"
- * we bidden dat onze smeekbede om liefde, begrip en genade tot de hemel mag doordringen
- * we met Gods hulp gezegende Kerstdagen vieren en voor elkaar een zegen mogen zijn,

Met andere woorden, we kunnen voor elkaar, heel dichtbij en heel betrokken ook een bron van vrede, vreugde en positiviteit zijn, ondanks alle negatieve berichten om ons heen. Laten we ons daarom richten op dat/diegene waarbij we ons betrokken voelen en waar we invloed op kunnen uitoefenen. Daar zullen we de handen aan vol hebben.

Dat het zo moge zijn.

Gildekoning, Meesters en Schutterskoning wensen de gildebroeders en hun Anna's gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in maart 2020