

## **Nieuwsbrief Annagilde 2<sup>e</sup> jaargang, september 2018**

Deze Nieuwsbrief komt wat later dan gepland, maar ik wilde ook het verhaal van Dikke Tinne meenemen. Het tweejaarlijkse historische festival waarin ons gilde zo'n prominente rol vervulde.

### **Gaaischieten en nieuwe schutterskoning**

Over dit heerlijke hoogtepunt in een gildejaar werd u al uitgebreid geïnformeerd. Er werd die middag vol op de vogel geschoten en het beest werd



veel en bruut geraakt. Niettemin hield ie het nog best een aantal rondes uit om tenslotte toch te moeten buigen en neerdalen na een loepzuiver schot van Co Karssing die daarmee schutterskoning 2018 werd. Hulde en dank voor het weer volbrengen van een prachtige schutterstraditie. Het beest was gewaarschuwd want hij had ook al een vleugel aan schutter Co moeten prijsgeven, terwijl Dries Jonker er voor zorgde dat het beest zijn kop er niet meer bij hield. Kortom het werd weer gezellig en ook de Anna's lieten zich niet onbetuigd. Liesbeth van Olst, Joke Tromp en Tonny van der Kolk, stonden hun mannetje en vielen in de prijzen op de vlakbaan. De rest kunt u wel raden met hapjes, drankjes, accordeonmuziek en prachtige verhalen. Dank naar allen die zich weer hebben uitgesloofd om er iets onvergetelijks van te maken. Niet in de laatste plaats kok Ronny en grootleverancier Gerrit de Weerd en natuurlijk gastheer Harry en zijn echtgenote Henny, die telkens weer zichtbaar genieten van dit

evenement en van hun zelf gebrouwde Limoncello. Dank ook aan gildebroeder Evert van Olst voor zijn aangeboden vat bier, dat moeiteloos werd weggewerkt. Zijn broer Koos heeft al te kennen gegeven in te staan voor wijn tijdens de Gildedis op donderdag 15 november a.s. Mooi vooruitzicht!

### **Aanbieden wapenbord Annagilde door G.Liefers**

Totaal onverwacht was de gift van een schitterend wapenbord, gemaakt en aangeboden door gildebroeder Gerrit Liefers. Een stukje hogeschool vakwerk waarbij ons gildelogo minutieus was nagemaakt van oerdegelijk eikenhout in oud Hollandse kleuren. In overleg met de maker zal dit kunstwerk zeker een passende bestemming gaan krijgen. Het zal in ieder geval niet opgehangen worden in de schietruimte, daar die ruimte afbreuk doet aan de betekenis van dit gildebord. De Anna te drieën, de leeuw met zijn dubbele staart, de Daendelstrom met vaandel en de Gaaij zijn met liefde en grote precisie tot in detail uitgewerkt. We mogen ons gelukkig prijzen met gildebroeders van dit kaliber. Gelukkig hebben we er daar meer van. We waren allen getroffen door dit prachtige gebaar, passend bij een prachtig geschenk. Grote dank voor dit ruimhartige gebaar van clubliefde voor een bescheiden topper.



### Deelname burgerdeputatie tijdens Prinsjesdag



Op het verzoek van onze overprovisor en burgemeester van de stad Hattem om onze stad te vertegenwoordigen tijdens de Prinsjesdag in Den Haag, hoefden we niet lang na te denken. Een hele eer om met een afvaardiging van ons gilde, deel te mogen uitmaken van de burgerdeputatie 2018. Samen met kleurrijke vertegenwoordigers van andere Veluwe steden en dorpen togen we met bussen op naar de Hofstad. De verzorging en ontvangst in

het provinciehuis van Zuid Holland was warm en prima verzorgd. In een bonte stoet van Veluwanen liepen we door Den Haag op weg naar vak K, zo vlakbij het Binnenhof. In die smalle straat werden we mannetje aan mannetje, of vrouwtje aan vrouwtje of in andere combinaties op de stoeprand geposteerd. Dichter bij de koninklijke stoet en ook nog het appartement van prinses Beatrix zullen we nooit meer komen en het Koningspaar heeft allervriendelijkst naar ons gewuifd, terwijl ook onze nieuwbakken schutterskoning Co in ons midden stond te stralen. Een koning die bij de koning op bezoek ging. Mooier kunnen we het niet maken. Daar dachten de vele paarden echter anders over en de mest viel met hopen vlak voor onze voeten, maar je moet er wat voor over hebben. Even had ik de indruk dat de Koninklijke koets

ter hoogte van onze schutterskoning wat inhield en wat er in dat gelukzalige ogenblik tussen hen is uitgewisseld, zal voor altijd een Koningsgeheim blijven. Het is geen geheim dat onze aller Koning weer beter troonredes leest dan kruisboog schiet. Gelukkig is niemand omgevallen of vanwege hoge nood afgevoerd. We hebben ons van onze beste kant laten zien en oud gildekoning Frank zou ons regelrecht de hemel in geprezen hebben. De uitgelaten kinderen van die school uit het Utrechtse achter ons, zijn nu de trotse bezitters van de handtekeningen van de gildebroeders en natuurlijk ook van de schutterskoning en zelfs de gildekoning. Dat kan het koningspaar niet zeggen.



### Deelname aan Dikke Tinne festival met de Kooi van Van Wassenaar

Een zootje ongeregeld was het. Maar zo moest het ook vond regisseur Chris de Kok. Met verve en sterke drank heeft de bewakingseenheid van gildebroeders, van de gevangen genomen Amsterdamse legeroverste, graaf Jan II van Wassenaar, en gehuld in vreemde gewaden, deze rol gespeeld tijdens het historisch theaterstuk, met centraal daarin de Kooi van Van Wassenaar. Zelfs onze streekarchivaris deed nog een flinke duit in het zakje voor de vrijkoping van graaf Jan.

Rond Uit Hattem  
Dikke Tinne-  
weer iets unieks  
waarin dus ons  
belangrijke en  
opvallende rol  
door de zware  
grote kerk. Geen  
en keurig in het  
de gildebroeders  
kostuum, geen  
maat slaande



heeft met dit  
festival 2018  
neergezet,  
gilde een zeer  
hoogst  
speelde, ingeluid  
klokken van de  
ernstig kijkende  
gelid marcheren-  
in historisch  
ritmisch in de  
trommelslagers,

geen vlagvertoon en geen schietbanen dit keer. Het was alle hens aan dek om dat te doen wat anno 1512 van een stelletje rouwdouwers verwacht werd. En wat heeft Hattem genoten van dit straat-toneel en wat waren de reacties lovend, de broeders Ooooo- zo rumoerig, brutaal prikkend met hellebaarden en ronduit grof naar de arme gevangen genomen Van Wassenaar. Precies zoals dat in die dagen ging. Met drank meer gank. Hattem weet nu alles van de kooi en zijn beroemde gevangene. TV Gelderland zal op 8 oktober a.s. in het programma: 'Ridders van Gelre' de beelden over Jan en zijn opsluiting in de kooi uitzenden. Dat waren dus die twee in zwarte pakken met vlaggen rondrennende mannen, die overal met hun neus vooraan stonden. Ondanks de regen bleef ieder zijn rol met passie spelen en vele blijken van bewondering vielen ons ten deel. Jammer dat de eindparade door het slechte weer moest worden afgelast. Tijdens de generale repetitie bleek al dat de mannen er zin in hadden en het werd deels hun feestje. Het bleef nog lang rumoerig in Hattem en er zal nog lang over worden nagepraat. Vreselijk jammer dat onze eigen stadsomroeper Piet Schuijn zijn rol niet kon waarmaken, waar die zo hard voor geoefend had. Hij was er helemaal klaar voor, geholpen door zijn goede vriend Frans van de Bos, die ook Piet's rol voor zijn rekening nam. De bacterie had opnieuw de kop opgestoken, waardoor Piet weer moest worden opgenomen. Een enorme wenskaart met wel 50 handtekeningen van spelers en helpers van de Kooigroep is hem als een hart onder de riem bezorgd. Wij wensen hem alle goeds en beterschap toe. De kooi is inmiddels voorzien van verlichting, geplaatst op het Tinneplein, waarmee Hattem weer een historische attractie rijker is. Nu maar hopen dat ook deze kooi niet zal verdwijnen. Volgend jaar gewoon weer schietbanen voor jong en oud en over twee jaar weer Dikke Tinne met.....? Daar gaat uw schrijver nog even op broeden, maar er daagt al iets.

### **Over Jan van Wassenaar**

Bourgonje's veldheer Wassenaar, toog tegen Gelres leger uit,  
doch in zijn kloeke vaart gestuit, werd hij geperst in vouw en plooi,  
te Hattem in een ijzeren kooi.

Geen erewijn bood men hem aan, geen pastei met galentijn naar eisch,  
noch smoert, noch gesolvierd vleesch,  
noch dubbele koeken en gebak, at hij daar ooit op zijn gemak.

R.H.Graadt Jonckers.



### **Erewacht tijdens Daendelslezing**

Traditiegetrouw zijn we door het Daendelscomité gevraagd weer de erewacht te verzorgen tijdens de komende Daendelslezing in de Grote Kerk. Niet in februari dit keer, maar al op woensdag 17 oktober a.s. De Nederlandse Burgeroorlog van 1748-1815 door dr Olaf van Nimwegen, is deze keer het onderwerp. Het gaat dus over Orangisten en Patriotten en de Franse tijd, maar natuurlijk ook over onze eigen superpatriot Herman Willem Daendels. We verzamelen om 19.00 uur bij de kerk, uiteraard in het 1<sup>e</sup> grijs gildekostuum. Dat zijn we eigenlijk verplicht aan “kapitein” Daendels en de heilige moeder Anna.

### **Gildedis**

De jaarlijkse Gildedis zal ook nu weer gehouden worden in de Franse School, op donderdag 15 november a.s. Inloop vanaf 18.30 uur en start om klokslag 19.00 uur. Wilt u iets te berde brengen dan kan dat uiteraard, maar ieder is verplicht dit vooraf bij de schrijver te melden, zodat we dit kunnen inplannen. Per onderwerp staat maximaal 15 minuten en niet meer dan maximaal vier onderwerpen. Het informele samenzijn en genieten van een goede maaltijd staan uiteraard voorop. Het spreekt voor zich dat ieder in volledig gildekostuum verschijnt. Als u niet aan de gildedis kunt deelnemen, dan is afmelden bij de schrijver verplicht. We hopen op uw aller aanwezigheid.

### **Belangrijke data:**

Donderdag 4 oktober	schietavond
Woensdag 17 oktober	Daendelslezing met erewacht in Grote Kerk
Donderdag 1 november	schietavond (laatste van het seizoen)
Donderdag 15 november	gildedis (opgave sprekers tot uiterlijk 8 november)
Donderdag 6 december	schietavond (eerste van het nieuwe seizoen)
Donderdag 3 januari	Nieuwjaarsreceptie met Anna's in de Franse School

**De volgende Nieuwsbrief zal medio december verschijnen.**