

Nieuwsbrief Sint Annagilde, december 2016



Van de redactie

Voor u ligt het eerste (door het jaaroverzicht nu wat uitgebreide) exemplaar van de Nieuwsbrief van het Annagilde. De Meesters hebben besloten u vier maal per jaar te informeren over allerlei zaken betreffende ons gilde.

We zullen terugblikken en vooruitblikken. Ook belangrijke data en afspraken worden vermeld. Naast de directe mailberichten aan alle broeders zal deze nieuwsbrief de informatie binnen onze broederschap kort en helder weergeven, waarmee naar verwachting de betrokkenheid onder elkaar verder versterkt wordt. De nieuwsbrief zal uitkomen in de maanden december, maart, juni en september. De jaargangen lopen van december tot december (schietcompetitie). Veel leesplezier gewenst.

Kort jaaroverzicht 2016

Samen met onze Anna's openden we het jaar met een sfeervolle nieuwjaarsreceptie op 7 januari in De Franse School. Hier stonden we een ogenblik stil bij de ons ontvallen oud gildekoning Frank Henry en gildebroeder Wim Nagelhout. Ook werd in grote dankbaarheid teruggekeken op een zeer succesvol jubileumjaar van ons inmiddels al 551 jarige schuttersgilde.

De jaarvergadering van ons gilde verliep duidelijk sneller dan het jaar ervoor, toen zo vele aanpassingen op het HH reglement nodig bleken. Zittend gildekoning Herman Koopman moest zijn zetel wegens het volmaken van zijn ambtstermijn overdragen, maar gaf aan een nieuwe termijn van drie jaren aan te durven. Harry Zwerus werd bereid gevonden om zijn positie tijdelijk te willen innemen tot na het Gaaischieten. En zo geschiedde. Het voorstel tot contributieverhoging tot €100,- per jaar werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Daarvoor krijgt men o.a. de Nieuwjaarsreceptie (altijd met Anna's) gratis aangeboden.

Op 22 april vierde Hattem het grote Hanzefeest, ingeluid door kanongebulder van De Draak en De Beuse Griete. Uiteraard mocht het Annagilde daarbij niet ontbreken. Enige honderden schoolkinderen, stonden opgesteld van de haven tot op de Markt. Zij vormden het levende decor van grote bedrijvigheid, waarbij goederen uit het afgemeerde schip, naar de Markt werden overgebracht. Daartussendoor liep trots ons gilde met vaandel, vlag en trom. Een mooie generale voor het grote Hanzejaar 2017.

Het Gaaischieten op 23 juli werd opnieuw een prachtig evenement. Jammer dat zovele gildebroeders hierbij niet aanwezig konden zijn. Het werd een ware slijtageslag want pas in de 12^e schietbeurt gebeurde het onvermijdelijke. De vogel viel van zijn stokkie, terwijl ook de avond viel en de dames maar vast aan de sapjes begonnen waren. De nieuwe schutterskoning Harry Zwerus werd uitbundig gehuldigd en toegesproken door de overprovisor, oud schutterskoning Gerrit Jan Potgieter en voor deze gelegenheid door schrijver Gerard Libert, daar Harry als ook nog gildekoning moeilijk zichzelf kon toespreken.

10 september vierde Hattem haar Dikke Tinnefestival onder stralende omstandigheden. Uiteraard was het Annagilde paraat met de bogenbanen voor groot en klein. Het werd met name op de kinderbanen een enorme toeloop. De afsluitende parade toonde het gilde zich met vlag en vaandel

en wel 5 trommelaars. Dat alles onder de bezielende leiding van marsmeester Teus van Hattum. Een prachtig gezicht. Te meer daar ook de grote publiekstrekker, de spookhond Kladdegat meetrok in de stoet. In de werkgroep Kladdegat zitten ook weer gildebroeders, dus ook daar hebben we van ons doen horen, zien en spreken.

De schietcompetitie kende dit jaar voor het eerst meerdere schietklassen, zodat ook andere schutters in de prijzen konden vallen. Tijdens de gildedis werden de kampioenen per klasse gehuldigd, naast onze nieuwe schietprins 2016. Het schietgemiddelde per avond van elke schutter kan nu ook bepaald worden. Aan de hand van de geschoten resultaten en gemiddelden is voor komend jaar de klasseindeling weer gemaakt. Dat betekent dus dat schutters in een hogere of een lagere klasse gaan uitkomen. Die klasse-indeling is bijgevoegd.

Jaarprogram 2017

Het jaarprogram van ons gilde is bekend en verspreid en hierbij ook nog eens als bijlage bijgevoegd. 2017 is ook het grote Hanzejaar met vele activiteiten in de deelnemende Hanzesteden. Ook Hattem en haar schuttersgilde doen mee. De definitieve invulling zal nader bekend gemaakt worden in de volgende nieuwsbrief. In de maand september of oktober zal weer het Chocoladefestival in de stad gehouden worden. Een evenement waarbij wellicht ook de inzet van ons gilde gevraagd wordt. We houden u op de hoogte. Noteer alvast de belangrijke data van de jaarvergadering, het Gaaischieten en de Gildedis in uw agenda.

Plaatsing Roode Hond en onderhoud kanonnen bolwerk

Nadat in de zomer van 2015 de stadskanonnen “De Beuse Griete” en “De Draak” op het Voermanplein werden geplaatst, heeft in de maand oktober ook het laatste stadskanon, genaamd “De Roode Hond” zijn plek gevonden bij de ingang van de Ridderstraat. Een opvallende en mooie plek. Opnieuw een stukje vakwerk en goede samenwerking van de vrijwilligerswerkgroep onder leiding van onze handige ritselaar, gildebroeder Dolf Moesker en de gemeente. Binnenkort zullen de twee kanonnen op het Voermanplein aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Een kleine maar slagvaardige werkgroep zal zich hiermee gaan belasten. De benodigde materialen zijn beschikbaar gesteld door Pruis (Koos van Olst) schilderwerken en ook gildebroeder Henry Kinket heeft zich met zijn specialistische kennis van kitten en lakken beschikbaar gesteld voor deze klus.

Terugblik gildedis

Met 35 gildebroeders was de opkomst bijzonder goed. De broeders werden in de Ridderzaal van de Franse School ontvangen met een drankje en ook gedurende de rest van de avond was er drank en heerlijke hapjes in overvloed. Gastheer Tonie en zijn team hadden zich behoorlijk uitgesloofd. Voor aanvang van de maaltijd was er nog een kort moment van stilte voor het ons helaas veel te vroeg ontvallen aspirant lid, Ben van der Kolk. Ook werd nog even stilgestaan bij de zorgelijke situatie m.b.t. Piet Schuijn, onze stadsomroeper, die al heeft laten weten tot ons gilde te willen toetreden. De sfeer was ontspannen en uitgelaten en ieder deed zich te goed aan het gebodene. Teus van Hattum verzorgde een interessante lezing over het teruggeven van natuurruimte en overloopgebied aan de rivier, gezien vanuit Hattems perspectief, al kwamen we wat in verwarring toen de Spanjaarden ten tonele verschenen. Het idee om ruimte te geven aan rivieren is echter niet nieuw, kijkend naar onze Hollandse waterlinie. De discussie over waterhoogten en geuldiepten, over verwachte noodscenario's en gebruikte cijfers en gemiddelden maar afgekapt, want anders zou het een latertje worden. Dries Jonker riep de mannen op, eens bij hun net opgerichte buurgilde van de

steenhouwers te komen kijken. Zeer de moeite waard. Dat gilde heeft nu al meer leden dan ons gilde. Rudolf dankte het gildebestuur voor het vele werk in het afgelopen jaar verricht. Onze nieuwe, heringetreden gildebroeder Piet Hein Steinmetz nam ons mee naar het Rotterdamse schuttersgilde en hij stelt zich graag beschikbaar voor vragen over oude gildegebruiken. Op zijn geheel eigen, altijd humoristische wijze, vertelde Gerrit Jan Potgieter hoe 't nu zat met die jachthond en met de sleutels van het paradijs. Dolf Moesker en Piet Hein Steinmetz werden met de hand aan het vaandel geïnstalleerd als onze nieuwe gildebroeders, waarna uit volle borst en door steeds meer mannen uit het hoofd ten tweede male het gildelied gezongen werd. De nieuwe gildebroeders beloofden plechtig goede nota te nemen van de gildestatuten en het HH reglement en waren niet bevreesd voor een overhoring. Verificateur Bram v.d.Loosdrecht kwam met de schietuitslagen in de inmiddels al vier schietklassen, n.l.: rood voor de veerklasse, waarin de eerste prijs ging naar Karel Fros en de tweede naar Rudolf Suermondt De oranjeklasse kende als grote winnaar en daarmee nieuwe schietprins Henk de Graaf, tweede werd hier Gerrit Liefers en derde was onze wegens ziekte afwezige gildebroeder Henk Frelink. In de gele klasse werd nummer een, gildekoning Herman Koopman, nummer twee werd Bram vd.Loosdrecht en drie werd Dirk vd.Worp. Tenslotte werd in de blauwe klasse de winnaar Angelin Lovey, nummer twee was Wim Gerritsen en drie werd Joep Veltman. De complete lijst met alle schietresultaten en puntentotalen zal aan ieder worden gemaïld. Alle winnaars kregen een fles van die zo begeerde gildewijn in wit of rood en schietprins Henk kreeg zijn zilveren boog opgespeld. Gerrit Kouwenhoven vertelde over noodzakelijke verjonging in ons gilde, anders zou het weleens zo kunnen gaan als bij het Epense Sint Maartensgilde, waar het voortbestaan thans ernstig bedreigd wordt. Het werd weer een topavond en rond 22.30 ging ieder zeer tevreden huiswaarts.

Nieuwe schietklassen (4 met o.a. veerklasse), inschrijving en prijzenbeleid

In het nieuwe schietseizoen 2016-2017 zal de indeling in schietklassen met ieder een eigen kleur dus aangevuld worden met een "veer- of rode klasse". Hierin zitten de schutters die twee maal opgelegd schieten en wel éénmaal normaal opgelegd en éénmaal op de veer. Daarnaast kennen we de oranje klasse, de gele klasse en de blauwe klasse. De schutter met het hoogste puntentotaal van het seizoen wordt de nieuwe schietprins. Dat betekent dat die schutter in principe uit elke schietklasse kan komen, behalve uit de rode klasse, omdat daar het moeilijker schieten uit de vrije hand niet gedaan wordt. Tijdens de schietavonden zullen geen prijzen meer uitgedeeld worden. Het geldt dat daarmee bespaard wordt, zal gebruikt worden voor grotere prijzen voor de eerste drie schutters in elke schietklasse, uit te reiken tijdens de jaarlijkse gildedis. Een andere nieuwe regel is de keuze voor een eindtijd van inschrijving per schietavond. Tot 20.30 uur kan men zich inschrijven en daarna niet meer. Dit om uitloop van de schietavonden te voorkomen. De leden van de schietcommissie zijn vaak al vanaf 16.00 uur bezig met het opzetten van de banen en het testen van de bogen. Ook na het schieten is men al gauw nog een klein uurtje bezig om alles weer op te ruimen. In zeer bijzondere gevallen van verhindering kan men in overleg met de schietmeester een later tijdstip van inschrijving bepalen. U zult begrijpen dat we dit tot het uiterste willen beperken.

Sint Annagilde-website

De zorg voor de website is van oud gildebroeder Ton Klappe overgenomen en deze site is momenteel in onderhoud. Het contract met Yourhosting (webhoste) uit Zwolle wordt per 1 december 2016 beëindigd. We gaan bezien hoe deze site sterk vereenvoudigd en daarmee gemakkelijk ge-update kan worden, vooral voor extern gebruik (gilden en historische verenigingen in den lande). Belangrijke informatie voor de schutters wordt doorgaans per mail toegezonden, daar gebleken is dat u mail-

informatie gemakkelijker oppakt dan via de website. Dit blijft ook zo. Er wordt nog gezien of ook de uitgaven van de Nieuwsbrief naast persoonlijke toezending per mail ook op deze site geplaatst worden. Het afgescheiden schuttersdeel met profielen en schietuitslagen is niet langer nodig daar privacy gewaarborgd is en blijft door mails binnen de eigen groep te houden. Dit betekende dat door eigen schutters sporadisch de site geraadpleegd werd. De webhoste zal dus een andere worden met een vereenvoudigd aanbod en een goedkoper prijskaartje.

Hanzefestival 2017

2017 staat in het teken van het internationale Hanzefestival met de stad Kampen in de leidende rol. Hattem met zijn Hanzeverleden grofweg tussen ca. 1400 en 1600, voornamelijk verkregen door de bakstenen-industrie zal daarin een rol gaan spelen. Welke dat is, wordt in overleg met gemeente en Rond Uit Hattem nog nader gezien, maar reken maar dat ook ons gilde daarbij een rol van betekenis zal gaan vervullen. Het schuttersgilde van Sint Anna was al in die Hanzetijd ook een schutsgilde voor de bescherming van de bevolking van de stad en haar vele bezoekers. In die rol waren de gildebroeders metterdaad inzetbaar voor de ordehandhaving naast de schout en zijn veldwachters en de nachtwakers.

Derde Daendelslezing in de Grote Kerk

Op verzoek van de Daendelsstichting zullen wij op 10 februari opnieuw een eresaluut verzorgen bij de derde Daendelslezing, te houden in de Grote Kerk te Hattem. Dit keer zal het gaan over de ijdele Rutger Jan Schimmelpenninck, bijgenaamd "de kleine dictator", een gematigd patriot die het onder "mon général" Napoleon Bonaparte schopte tot Raadspensionaris van de Bataafse republiek. Schimmelpenninck's verdiensten waren zijn hervormingen van het belastingstelsel en hij was de eerste grote bezuiniger van de staatsuitgaven. Door sommigen bestempeld als een "slijmgast", die getrouw de wil van de grote zichzelf tot keizer uitgeroepen Napoleon Bonaparte uitvoerde. Het was ook maar kort, want broer Lodewijk Napoleon nam de boel hier over. Dat was overigens wel weer goed voor de carrière van die andere patriot, Herman Willem Daendels die onder hem Gouverneur van Indië werd.

Voorstel reserveren gelden voor aanpassing gildekledij helemaal anders maken

De vergadering van Meesters heeft het idee opgevat om gelden te reserveren voor de aanpassing van de gildekledij. Dat geldt voor zowel het historische tenue als het dagelijkse gildepak. Een kledingcommissie zal daartoe gevormd worden, die met aanpassingsvoorstellen zal komen, die aan de broeders voorgelegd worden. De Meesters zullen een heldere opdracht formuleren en de kaders vaststellen, zodat de kledingcommissie weet welke speelruimte er is. Tijdens de komende jaarvergadering zal dit onderwerp aan de orde zijn.

Kijken in elkaars keuken

Op de 3^e donderdag van maart gaan leden van Smash en onze gildebroeders bij elkaar kennismaken en in de keuken kijken. Dit is de uitkomst van overleg tussen de gelagkamercommissie en de barcommissie van Smash. Het houdt in de we leden van Smash die dat willen een keer laten schieten met de kruisboog, waarna de gildebroeders uitgenodigd worden een balletje te slaan en vooral niet te roepen dat men gaat pingpongen. Dat het plafond is opgetrokken heeft niets met onze kennismaking te maken, maar veel meer met internationale spelregels.

Nieuwjaarsreceptie Annagilde

Reserveer nu alvast de Annagilde Nieuwjaarsreceptie van donderdag 5 januari 2017, van 20.00 tot 22.30 uur in de Franse School, in uw agenda. U bent met uw partner van harte uitgenodigd om op kosten van de club het jaar feestelijk en vooral broederlijk te openen. De Meesters hopen op een grote opkomst en een prachtig gildejaar.

De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen in maart 2017. Daarin een korte terugblik op de Nieuwjaarsreceptie en de eerste ervaringen met de nieuwe veerschietklasse en natuurlijk een vooruitblik op de algemene ledenvergadering van ons gilde op 20 april 2017.

Omzien

Gebruik je oren om te horen

en je ogen om te zien.

Kijk en luister naar de ander,

of je nodig bent misschien.

Gebruik je handen om te helpen

en je voeten om te gaan.

Zorg en aandacht zonder vragen,

om een ander bij te staan.

Gebruik je liefde om te troosten,

om te delen angst en pijn.

Droog de tranen van de ander,

om er voor elkaar te zijn.

Tine-Dia.

Ofwel: Ubi Caritas et amor, Deus ibi est. (Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God!)

Gildekoning en Meesters wensen u en uw dierbaren vredige kerstdagen en een gezegend 2017.